



IK BEN ZO TERUG

'In de herinnering ligt het geheim van de verlossing'

Abraham Rood

Oud Beijerland 28 November 1894 – Auschwitz 30 September 1942

Die hele dag liep hij als uitverkoren, doodverloren.
En 's nachts heeft hij misschien zijn vrouw nog eenmaal aangeraakt.
Bij ochtendgloren, voor het laatst als paar ontwaakt.
En in de slagerswoning is sindsdien niets meer te horen.

Zij die de Joden-spot en hoon verdroegen.
Op 't Christelijke eiland, in die barre tijd.
En toen door Duitse hand de weg in sloegen
die tot hun aller einde heeft geleid

Ze raakten in dat ochtenduur, hun hele leven kwijt,
De dijk stond vol, een ieder was gekomen.
't Gezin van Bram verloor de toekomst en de dromen.
Gedoofde Davidsterren in het mysterie van de tijd.

In de wagon verstomde zacht de stem van slager Rood.
Direkt na aankomst in het kamp, vernietigend vergast.
Oud-Beijerlandse sleutelbos in een museumkast.
Ik ben zo terug nu is het stil, geen mens die redding bood.

En in die mei-minuten van vandaag
Voel ik verloren Jiddisjkeit, gemis.
Ik terg mijzelf met steeds dezelfde vraag.
De vraag, waarop in eeuwigheid geen antwoord is.