



## Toespraak Lintjesregen 2022

**Burgemeester Aptroot**

**26 april 2022**

Graag heet ik u allen welkom bij de jaarlijkse uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen aan de vooravond van Koningsdag. In het bijzonder natuurlijk de personen die vandaag een onderscheiding zullen ontvangen en hun familie en vrienden. U bent door hen vandaag nietsvermoedend naar De Poort gelokt, om in het zonnetje te worden gezet.

De ene smoes nog beter dan de andere.

Allemaal voor het goede doel: een heel bijzondere verrassing voor heel bijzondere mensen.

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik enorm blij ben dat we vandaag weer bij elkaar mogen en kunnen zijn.

Door de coronamaatregelen was het 2 jaar op rij niet mogelijk om bij deze Algemene Gelegenheid, ofwel 'Lintjesregen' iedereen in 1 ruimte te ontvangen.

Overal in Nederland werden creatieve manieren gezocht om de lintjes toch op een feestelijke manier uit te reiken.

Er werden telefoontjes gepleegd, er werd gebeld met een videoverbinding, langs deuren gegaan, versierselen opgespeld op

een jasje dat op een stoel hing of lintjes uitgereikt met een lange stok.

De verrassing en blijdschap waren er voor de meesten niet minder om.

Ondanks al die creativiteit hecht ik aan de traditionele vorm waarbij de burgemeester de gedecoreerden, te midden van hun familie en vrienden, op de hoogte mag brengen van het besluit van de Koning en ik ze als eerste persoonlijk kan feliciteren.

De lintjesregen is altijd weer een bijzondere en feestelijke gebeurtenis.

Wat mij opvalt in de Hoeksche Waard is het grote aantal enthousiaste, betrokken vrijwilligers.

Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, de wijk of hun medemens.

Ik ben dan ook trots op alle Hoeksche Waardse vrijwilligers.

Het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen doe ik met heel veel plezier en met de overtuiging dat het zeer verdiend is dat juist deze mensen vandaag in het zonnetje worden gezet.

Vaak staan zij al jarenlang vrijwillig klaar voor anderen.

In deze tijden, waarin vrijwilligers schaarser worden, is dat iets om te koesteren.

Zij maken onze samenleving mooier.

Ik ga u niet langer in spanning houden.

Dan wil ik nu overgaan tot de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen en het opspelden van de bijbehorende versierselen.

## **1. Mevrouw Wijsman**

Mag ik u vragen als eerste naar voren te komen samen met uw dochter?

Als vrijwilliger bent u actief bij verschillende organisaties.

Bescheiden als u bent, vindt u het vanzelfsprekend om uw steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Het begon allemaal in 1990, als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland, afdeling Hoeksche Waard.

Daar kreeg u voor het eerst te maken met een opvangtraject voor vluchtelingen in Klaaswaal.

U was lange tijd ondersteuner en begeleider van asielzoekers en statushouders.

Later heeft u dat op persoonlijke titel voortgezet.

In een tijdspanne van zo'n 30 jaar zette u zich tot 2018 in om een Vietnamees paar, families uit voormalig Joegoslavië en een gezin uit Somalië te helpen.

U ondersteunde ze bij de inrichting van hun huizen, bij de administratie en bij afspraken.

Met uw inspanningen speelde u een belangrijke rol bij de inburgering.

Regelmatig ging u langs voor emotionele ondersteuning.

Dat was best lastig, als er geen of nauwelijks Nederlands of Engels werd gesproken.

Thuis waren ze er wel blij mee, want u kwam soms naar huis met vers gemaakte loempia's en baklava.

Nog altijd heeft u af en toe contact met deze gezinnen, ook al wonen ze nu verder weg, onder andere in Limburg en Londen.

Van 2001 tot 2019 was u, in 2 verschillende periodes, vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard.

Vanaf 2001 vervoerde u mensen door de Hoeksche Waard in de rolstoelbus van het Rode Kruis, totdat er in 2008 een einde kwam aan de rolstoelbus.

Van 2014 tot 2019 was u activiteitenbegeleider in het Korstanjehuis in Klaaswaal.

Naast deze werkzaamheden zag u vanaf 2004 ook nog kans om zich in te zetten als respijtvrijwilliger bij de Stichting MEE Plus mantelzorg en vrijwilligersondersteuning, afdeling Hoeksche Waard. Tot op heden biedt u ondersteuning aan mantelzorgers, zodat zij wat tijd voor zichzelf hebben.

In de afgelopen jaren nam u tijdelijk de zorg van de naaste over, zodat de mantelzorger even op adem kon komen.

De cliënten van MEE zijn kwetsbaar en voelen zich soms erg eenzaam.

U zorgt ervoor dat zij zich weer gezien voelen en ervaren mee te tellen in de samenleving.

Een bijzonder mooie eigenschap is dat u intuïtief aanvoelt hoe u een ingang kan vinden bij deze mensen en de connectie weet te maken.

Zo vond u als bezoeker vrijwilliger bij een oudere dame altijd wel een gespreksonderwerp om aansluiting te vinden en haar wereld weer te vergroten.

U komt in allerlei situaties terecht.

U kunt zich ongetwijfeld de jongedame met 5 hondjes herinneren. Gelukkig liet u zich hierdoor niet afschrikken.

Ook al respecteerde u dat de hondjes net als kinderen voor haar waren, u gaf duidelijk aan tot waar ze mochten komen.

In 2009 kwam er nog meer vrijwilligerswerk bij, als vrijwilliger bij verzorgingshuis Blikenhof van Zorgwaard in Klaaswaal.

Hier wonen mensen met dementie en zij zien u graag komen!

U bent een verrijking in hun leven en een enorme steun voor de medewerkers.

Elke maandagochtend komt u langs om ze gezelschap te houden en de krant voor te lezen.

De verhalen die erin staan, bespreekt u met de bewoners, daarbij rekening houdend met hun begrips-vermogen.

Het wordt gewaardeerd dat u zo positief in het leven staat, nog altijd nieuwsgierig bent en nieuwe dingen wilt leren en de bewoners met veel respect benadert.

Uw achtergrond als verpleegkundige draagt daaraan zeker bij.

Uw jarenlange inzet is niet onopgemerkt gebleven.

Mevrouw Wijsman, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd!

## **2. De heer Van den Hoogen**

U bent de volgende die naar voren mag komen samen met uw echtgenote.

Samen met uw vader ging u vanochtend naar de Lidl.

Dat dacht u tenminste, voor een afspraak met een manager die een leverancier zocht die van alles kon regelen om wijntanks te reinigen.

Deze afspraak volgt wellicht later, maar vandaag gaat het even niet over werk.

Uw vader vroeg uw 2 zussen te regelen dat een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding werd ingediend, omdat u zoveel heeft betekend voor de voetbal.

De Zuid-Beijerlandse Voetbalvereniging Hercules mag zich gelukkig prijzen met iemand zoals u!

De liefde voor Z.B.V.H. was er al vroeg: vanaf uw 8e speelde u daar en jarenlang bent u keeper en aanvoerder van het eerste elftal geweest.

Al sinds 1999 bent u een zeer trouwe vrijwilliger en wordt u enorm gewaardeerd om uw grote clubhart.

Vanaf het moment dat uw oudste zoon Rick als 7-jarige begon met voetballen, bent u 6 jaar betrokken geweest als trainer en leider van de teams waarin hij speelde.

Later was u zo'n 6 jaar actief als trainer en ongeveer 4 jaar als leider van de teams van uw jongste zoon Sven.

Na het seizoen 2011-2012 legde u uw functie als jeugdtrainer neer en raakte u meer betrokken bij het onderhoud van de accommodatie.

Het daaropvolgende seizoen trok u uw voetbalschoenen snel weer aan toen een van de dameselftallen van Z.B.V.H. zonder trainer kwam te zitten.

Door de jaren heen was u daarnaast maar liefst 15 jaar keeperstrainer van de herenselectie.

Daarmee bent u vanaf het seizoen 2015-2016 gestopt.

Vanaf 2017 nam uw takenpakket op het gebied van onderhoud flink toe.

Als hoofd van de Onderhoudscommissie neemt u tot nu toe het leeuwendeel van het veld- en groenonderhoud én het onderhoud van het clubgebouw voor uw rekening.

En alsof dat nog niet genoeg was, werd u in het seizoen 2019-2020 trainer van JO19 (spreek uit als Jeugd onder 19), toen daar de trainer wegviel.

Thuis wordt wel eens gekscherend gezegd dat u overdag werkt, thuis slaapt en de overige vrije uren te vinden bent op de voetbalvereniging.

Niets is u - naast uw volledige baan - te veel, van het schoonmaken van de kleedkamers tot het ophangen van reclameborden en uitzetten van jeugdvelden op de zaterdagochtend.

De vereniging heeft u niet voor niets tot 'lid van verdienste' benoemd, een predicaat dat slechts voor een zeer selecte groep (oud)leden is weggelegd.

U hoort tot de buitencategorie van clubmensen die werkelijk alles over hebben voor hun vereniging en met hun betrokkenheid en inzet onvervangbaar én onmisbaar zijn.

Maar ook daarbuiten werd uw inzet gezien en geroemd.

Ik heb me laten vertellen dat er een beker in de regionale jeugdcompetitie naar u is vernoemd: de 'Walter van den Hoogenbokaal'.

En als 'topvrijwilliger en clubicoon' bent u in 2019 verkozen tot 'Zuid-Beijerlander van het jaar'.

Een titel die sinds dat jaar door de lokale Oranjevereniging wordt uitgereikt.

Wat zult u daar terecht enorm trots op zijn!

Al deze mooie vrijwilligerstaken zijn van grote waarde.

Meneer Van den Hoogen, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd!



### **3+4: De heer en mevrouw Jakma**

De volgenden die ik graag naar voren zie komen, is het echtpaar Jakma.

U was vanochtend samen uw dochter aan het helpen met klussen op de Sabina van Egmondschool toen zij u allebei 'ontvoerde' naar een afspraak. En zo staat u ineens op dit mooie podium!

Wat fijn dat u beiden zich al vele jaren inzet voor de samenleving en wat heeft u een lange lijst met mooie vrijwilligersfuncties!

Ik ga proberen om 45 jaar vrijwilligerswerk samen te vatten en ongetwijfeld staat daar niet alles tussen.

Maar voordat ik dat doe, vind ik het erg leuk om te vermelden dat mevrouw Jakma tot haar pensionering in 2017 heeft gewerkt bij de gemeente Hoeksche Waard.

Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft u flink wat huwelijken mogen voltrekken.

OBS Het Driespan in Puttershoek kon van 1977 tot 1991 op u rekenen.

Als lid en penningmeester van de oudercommissie heeft u, meneer Jakma, bijgedragen aan het organiseren van activiteiten.

Mevrouw Jakma, u was daar hulp- en leesmoeder en hielp ook mee met het organiseren van activiteiten.

Volgens de school gaf u het onderwijs daardoor mede glans en allure.

Als echtpaar loopt u gelijk op.

Sinds 1982 tot op heden bent u beiden vrijwilliger bij Parochie De Heilige Familie in Puttershoek.

Meneer als lid van diverse werkgroepen en lid en voorzitter van de kerkwijkstraad.

Mevrouw als catecheseleider en voorganger.

Verder bezoekt u zieken en ouderen en zet u zich in voor ouderenmiddagen.

Ook de praktische klussen schuwt u niet.

Allebei bent u medeorganisator van parochiedagen, bezorger van het parochieblad en verricht u schoonmaakwerkzaamheden.

Jarenlang was u samen betrokken bij Honk- en softbalvereniging 'The Blue Hitters' in Maasdam.

Van 1985 tot 1991 was u, meneer Jakma, daar de voorzitter en heeft u onder andere de bestuurlijke basis gelegd voor de nieuwbouw van het honkbalterrein.

Mede door uw inspanningen kon het voormalige hockeyveld worden omgevormd tot een honk- en softbalveld en een nieuw clubhuis worden gebouwd.

U stak letterlijk de handen uit de mouwen en in 1989 openden de deuren van het nieuwe clubgebouw en kon er op de nieuwe velden worden gespeeld.

U, mevrouw Jakma, begeleidde in die periode jeugdteams en was kantinebeheerder.

We zijn nog niet aan het einde van de lijst gekomen.

U woont met veel plezier aan het Schouteneinde in Puttershoek.

Als lid van de Werkgroep Schouteneinde denkt u sinds 2018 met de gemeente mee over de herinrichting van de oude, historische dijk.

Tijdens de bestratingswerkzaamheden bent u, meneer Jakma, contactpersoon voor de bewoners, de aannemer en de gemeente.

Mevrouw is lid van de Groengroep Schouteneinde en draagt in die rol bij aan het onderhouden van het groen.

Meneer en mevrouw Jakma, het is een lange lijst met diensten voor de samenleving.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u beiden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd!

## **5. De heer Koedood**

U bent de jongste decorandus die ik vandaag naar voren mag vragen (45 jaar) samen met uw goede vriendin Linette.

Tja meneer Koedood, terwijl u dacht dat u voor de diploma-uitreiking van een dochter van vrienden in De Poort kwam, staat u ineens in de belangstelling!

Het is indrukwekkend om te zien hoe u zich in de breedste zin van het woord ingezet heeft voor de paardensport in de provincie Zuid-Holland.

Als kleine jongen was u in uw vrije tijd al te vinden bij een paardenfamilie in Barendrecht waardoor u uiteindelijk terecht kwam in het verenigingsleven.

Zo hielp u in 1988 als 11-jarige vrijwilliger al bij ponyclub de Hoefslag in Barendrecht, die in 1994 overging in de landelijke rijvereniging en ponyclub Mazeppa.

U was een graag gezien lid en vrijwilliger, met als hoogtepunt het meehelpen en organiseren van wedstrijden en ponykampen.

U heeft tot aan 2004 menig kind de vreugde in het ponyrijden bijgebracht en angsten laten overwinnen.

Ook zorgde u voor het onderhoud van de kantine en de rijbak.

Na opheffing van Mazeppa bent u lid geworden van uw huidige rijvereniging, de Landelijke Ruitersportvereniging en Ponyclub De Develruiters in Heerjansdam.

In 2 periodes, van 2004 tot 2008 en van 2011 tot heden was en bent u daar op dit moment de voorzitter van.

U staat bekend als een bevlogen en integer sportman die altijd voor alles en iedereen klaarstaat en een groot hart voor de vereniging heeft.

Onder uw leiding is de vereniging steeds professioneler geworden en mag de vereniging al een aantal jaar de Regiokampioenschappen dressuur paarden en pony's van Zuid-Holland organiseren.

Uw hulp en betrokkenheid hebben daar een groot aandeel in gehad. Van 2012 tot heden bent u daarnaast bestuurslid van de Stichting Ruitersport Heerjansdam en omstreken.

De stichting beheert en verhuurt de opstallen en het terrein, onder andere aan de rijvereniging De Develruiters.

U realiseerde mede de modernisering van de springtuin, de aanleg van een extra buitenbak en de nieuwe kantine.

U geeft nooit op en wordt geroemd om uw positieve karakter en energie, waarmee u anderen aansteekt en motiveert om door te gaan.

Altijd bent u op zoek naar oplossingen.

Er was nog meer te doen in de paardensport.

Van 2015 tot heden bent u betrokken bij het ontwikkelen van het Internationaal Hippisch Kennis- en Innovatiecentrum Equestrum in Vlaardingen, dat onder andere een hippische opleiding voor de paardensport op mbo-niveau realiseerde.

In de periode 2016 tot 2020 was u actief als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, oftewel de KNHS, regio Zuid-Holland, waarvan de eerste 2 jaar als bestuurslid en de laatste 2 jaar als vicevoorzitter en manager Sport.

Een federatie die meer dan 20.000 paardensporters vertegenwoordigt.

Als verbinder pur sang was u daar goed op uw plek.

Gelijktijdig, dus ook van 2016 tot 2020, was u voorzitter van de Kring Oost Maas en Merwede van de KNHS.

U had een leidende rol in de fusies van de kringen naar het regionale concept.

Dit heeft een boost gegeven richting professionalisering.

Als laatste kan ik aan deze mooie lijst met vrijwilligersactiviteiten toevoegen dat u sinds 2020 tot heden voorzitter van de raad van commissarissen van de Zorgboerderij Horses & Co bent.

Dit is een zorg- en leerboerderij voor orthopedagogiek in Heerjansdam.

Sport en zorg gaan hier hand in hand.

Volwassen en kinderen kunnen er terecht om even weg te zijn van de thuissituatie, voor dagbesteding of om een tijdje te logeren.

En ook in deze rol is goed te merken dat u het algemeen maatschappelijk belang steeds voor uw eigen belang zet.

Uw werkzaamheden hebben regionale uitstraling en zijn van grote betekenis voor de paardensport.

Meneer Koedood, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

## **6. Mevrouw Van Meijeren**

Dan is het nu weer de beurt aan een decoranda.

Mevrouw van Meijeren, Wilt u naar voren komen met uw beiden zoons?

U ging er vanochtend eindelijk weer eens even op uit met uw zoon, schoondochter en kleinzoon na revalidatie van uw nieuwe knie.

Dit is waarschijnlijk een ander uitje dan u vanochtend had verwacht?

Van verschillende kanten heb ik gehoord dat 'zorgen voor' als een rode draad door uw leven loopt.

Zorg voor ouders, broertje, zusjes en het gezin.

Nadat uw man op vroege leeftijd overleed, pakte u heel dapper de draad weer op en ging u aan de slag als verzorgster bij Humanitas.

Uw hart is groot en voor anderen zorgen doet u graag.

Daarom combineerde u uw betaalde baan met verschillende werkzaamheden in de vrijwillige zorg.

Van 2001 tot 2018 was u in Rotterdam vrijwilliger bij verpleeghuis De Steenplaat van Humanitas, waar u op dat moment ook werkte.

U repareerde kleding en creëerde gezellige koffiemomentjes voor de bewoners.

Daar werd vast met plezier naar uitgekeken!

Bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem was u van 2008 tot 2016 vrijwilliger.

U ondersteunde mensen met een beperking bij diverse activiteiten en dagtripjes.

Ook bent u 7 keer meegegaan met georganiseerde reizen om te helpen.

Zonder de inzet van vrijwilligers zoals u zou dat niet mogelijk zijn. Van 2010 tot op de dag van vandaag bent u actief voor Zorgwaard in Huys te Hoecke in Puttershoek.

Op verschillende dagen van de week bezoekt u palliatieve cliënten, ondersteunt u de puzzelclub, helpt u bij grote activiteiten en schenkt u koffie op de afdelingen.

In het verleden bood u ook ondersteuning bij andere activiteiten, zoals de creavereniging en vaarvakanties voor cliënten op het hospitaalschip Prins Willem Alexander.

Met 1 bewoonster had u een speciaal contact. Zij maakte poppenkleertjes.

U zorgde voor de wol en de babypoppen, die met gebreide kleertjes naar een kindertehuis in Cambodja werden gestuurd, hoe mooi is dat.

U staat in Huys te Hoecke bekend als een zeer hard werkend, positief en zorgzaam mens, die zich altijd voor de volle 100 procent inzet.

U bent niet alleen een verrijking in het leven van de cliënten, maar ook voor de medewerkers bent u een enorme steun.

Zij zien u graag verschijnen en noemen u 'de slagroom op de koffie'.

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, deed u er nóg iets bij.

Bij de Stichting Welzijn Binnenmaas (ter info: sinds 2013 gefuseerd naar Stichting Welzijn Hoeksche Waard) was u van 2012 tot 2019 chauffeur voor mensen die door ziekte, leeftijd of tijdelijk minder mobiel waren.



Met enthousiasme en grote zorgvuldigheid bracht u de gebruikers naar hun bestemming en vervolgens weer terug naar huis.

Betrouwbaar, vriendelijk, betrokken en, ook niet onbelangrijk, altijd beschikbaar.

Het achterplaatsje van uw woning in de Wijk van je leven grenst aan een kinderdagverblijf, waar u regelmatig op bezoek ging als voorleesoma.

Ondanks wat lichamelijke ongemakken en de coronaperikelen, blijft u zo lang mogelijk klaarstaan voor de ouderen in de samenleving.

Mevrouw Van Meijeren, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd!

## **7. Mevrouw Naaktgeboren**

U bent de volgende die ik vraag naar voren te komen samen met uw zoon Jaap.

U kwam vanochtend naar De Poort voor een cursus over dementie. Deze cursus moet nog even wachten.

Maar liefst 18 jaar was u vrijwilliger bij Stichting Welzijn Hoeksche Waard, waar u van 2000 tot 2018 activiteiten voor kinderen, volwassenen en ouderen organiseerde.

Als vrijwilligerscoördinator kon u als geen ander vele vrijwilligers op de been krijgen.

Dankzij u was er in deze periode in Piershil van alles te doen, van speurtochten, grote spel- en straatspeeldagen tot kinderbingo's, disco's en rommelmarkten voor kinderen.

Voor vrouwen die creatief bezig wilden zijn, was er een maandelijkse bijeenkomst.

Ouderen zullen met veel plezier terugkijken op de winterkostdag waarbij zij elkaar ontmoetten en een uitgebreide maaltijd kregen.

Als bestuurslid van Oranjevereniging Piershil bent u sinds 2000 tot heden verantwoordelijk voor het ophalen van de jaarlijkse contributie, het organiseren van de seniorenmiddag en het beheer van de Oranjekraam.

Er is mij ingefluisterd dat u dit altijd met veel liefde en enthousiasme doet.

Van 2007 tot 2011 bent u vrijwilliger geweest bij het woonzorgcentrum Heemzicht in Piershil.

U hielp daar bij het begeleiden van activiteiten.

De bewoners keken ongetwijfeld naar u uit!

In 2011 startte u als vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Korendijk.

Daar bent u nog steeds actief als activiteitencoördinator en bezoekvrijwilliger.

U bedenkt en regelt jaarlijks periodiek diverse leuke en gezellige middagen voor een grote groep gasten.

Ook komt u bij verschillende oudere en hulpbehoevende mensen thuis, die vaak niet in staat zijn om deel te nemen aan de activiteiten.

Op deze manier ontvangen zij een stukje gezelligheid, wat zeer gewaardeerd wordt.

In de coronatijd was dit vaak de enige aandacht die veel oudere mensen kregen.

Verder gaat u als begeleider mee met Zonnebloemvakanties.

Niet alleen de diverse verzorgende taken bij de gasten, maar ook het entertainment zijn u op het lijf geschreven.

In de periode 2012 tot 2020 was u vrijwilliger bij het Rode Kruis.

Daar bood u ondersteuning bij activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Ik denk dat het erg dankbaar is om je hiervoor in te zetten.

U werkt op dit moment als activiteitenbegeleider bij Herbergier Piershil, een woonvorm voor volwassenen met geheugenproblemen.

Daarnaast staat u als vrijwilliger sinds 2014 altijd klaar om wat extra's voor de bewoners te doen of te organiseren.

Waar vinden we tegenwoordig nog mensen die naast hun betaalde baan de tijd en ruimte hebben om vrijwilligerswerk te doen?

U bent een mooi voorbeeld voor anderen!

In 2010 ontving u van de voormalige gemeente Korendijk de Frans Janssen vrijwilligersprijs.

Een mooie blijk van waardering voor alles wat u voor anderen in de samenleving betekent.

En vandaag komt daar nog meer waardering bij. Uw inzet is niet onopgemerkt gebleven.

Mevrouw Naaktgeboren, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

## **8. De heer Saarloos**

Mag ik u samen met uw echtgenote vragen naar voren te komen?

U kwam hiernaartoe omdat u onlangs 65 jaar geworden bent en dit met een kleine club mensen gevierd zou worden met koffie en gebak.

Eigenlijk klopt dit helemaal alleen is er nog een grote verrassing bij gekomen.

U bent een zeer trouwe vrijwilliger bij de Protestantse Kerk van Zuid-Beijerland.

Sinds 1972 bent u hier actief.

En al heeft u een stapje teruggedaan, we kijken terug op een halve eeuw vrijwilligerswerk!

Dat kan niet iedereen u nazeggen, zeker niet naast het hebben van een betaalde baan.

Al op jonge leeftijd gaf u leiding aan tienerclubs, was u kamp leider en voorzitter van de Jeugdraad van de toenmalige Gereformeerde Kerk van Zuid-Beijerland.

Dat laatste heeft u maar liefst 12 jaar gedaan, van 1980 tot 1992.

Van 1982 tot 2020 had u verschillende functies in de Kerkenraad, zoals jeugdouderling, diaken, kerkrentmeester en voorzitter.

In 2008 was u nauw betrokken bij de nieuwbouw van het verenigingsgebouw naast de kerk, de Ark.

Een gebouw dat geheel tot stand is gekomen door de inspanningen van vrijwilligers, zoals u.

Op dit moment bent u lid van de taakgroep Beheer van de kerk.

Dat doet u sinds 2020.

Daarnaast bent u sinds 2019 koster.

U bent daarmee 1 van de 3 koster van de Eendrachtskerk van Zuid-Beijerland.

Een andere taak waarbij ze op u kunnen rekenen is deelname aan Commissie Hofstede.

De Hofstede is een boerderij waarvan de opbrengsten voor de Diaconie zijn.

De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de boerderij. Dat is aan u wel toevertrouwd.

Ook de Christelijke Muziekvereniging Crescendo in Zuid-Beijerland spreekt lovend over u.

Van 1995 tot 2019 konden ze daar op uw enthousiaste inzet rekenen.

En dat is bijna een kwart eeuw.

U speelde in 1995-1996 een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwbouw van het muziekcentrum.

Een jaar lang was u bezig met het realiseren van de gehele elektra-installatie van het gebouw.

Gedurende vele jaren hielp u 1 keer per maand, op zaterdag, mee met het ophalen van oud papier voor de vereniging.

Zoals we allemaal weten is dat voor een vereniging vaak een welkome financiële aanvulling op de kas.

In 1999 vierde de muziekvereniging het 100-jarig bestaan en in dat jubileumjaar vond de eerste editie van 'Crescendo in Concert' plaats.

Een groot concert met bekende muzikale gasten, dat sindsdien jaarlijks wordt gehouden in Sporthal Cromstrijen in Numansdorp.

Al vanaf de eerste keer tot en met de editie van 2019 was u niet weg te slaan bij de opbouw van de inrichting van de sporthal. Uw kennis en vaardigheden kwamen in die 10 jaar natuurlijk goed van pas.

Elk jaar komen zo'n 800 mensen op "Crescendo in Concert" af, totdat corona helaas roet in het eten gooide.

Ik heb begrepen dat het muziekspektakel dit jaar in juni weer doorgaat.

Ik kan me voorstellen dat u er dit keer als toeschouwer bij bent.

Mijnheer Saarloos, u heeft veel, heel veel vrijwilligersuren voor de samenleving gegeven.

Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd!

## **9. De heer Vermaas**

U bent de volgende die ik graag naar voren zie komen samen met uw echtgenote.

Na 30 jaar bent u nog steeds als vrijwilliger verbonden aan de Protestantse gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland.

Gezien het hersenstaminfarct dat u in 2013 trof, getuigt dat van karakter en doorzettingsvermogen.

Zeker omdat uw leven aan een zijden draadje hing en na het zware revalidatietraject dat daarop volgde.

Zodra het weer enigszins kon, pakte u uw taken op.

Uw kinderen hebben van u geleerd om nooit op te geven en zijn enorm trots op uw wilskracht.

Dat heeft u gebracht waar u nu bent.

U speelt al sinds 1992 een belangrijke rol in het kerkenwerk.

Als diaken diende u eerst in de Nederlands Hervormde

Ontmoetingskerk en later, na samenvoeging met de Gereformeerde Thomaskerk, ook in de Protestantse Gemeente De Open Hof.

Tot 2021 was u leidend als diaken van dienst en penningmeester van het college van Diakenen.

Naast de diaconie ondersteunde u diverse andere taakgroepen en was u lid van de Kerkenraad.

Ik geef een korte opsomming van wat u allemaal heeft gedaan en tot op de dag van vandaag nog doet.

U bood praktische hulp bij armoedebestrijding, nam deel aan de organisatie van talloze diaconale activiteiten en deed ondersteunend werk voor de voedselbank.

Het is te veel om op te noemen.



In al die jaren werd er nooit tevergeefs een beroep op u gedaan. Altijd stond en staat u klaar om te helpen of taken te verrichten daar waar nodig.

Daarnaast pakt u vaak op eigen initiatief zaken op, zodat alles netjes en goed verloopt.

U doet dit op een manier die veel respect afdwingt omdat u altijd zeer nauwgezet te werk gaat.

Het komt regelmatig voor dat iets al gedaan is, voordat het gevraagd kan worden.

U bent niet alleen een gelovig man die uit religieuze overtuiging als diaken heeft bijgedragen aan de uitvoering van vele wekelijkse erediensten.

Met uw praktische instelling zorgt u ervoor dat dingen gebeuren, door uzelf of samen met anderen.

U bent een man van daadkracht en realiteitszin, behulpzaam, vriendelijk, met veel begrip voor de positie van anderen en altijd bereid om uw kennis te delen.

Vanuit uw grote sociale hart zoekt u naar oplossingen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Dit alles doet u vol energie en overgave, met veel creativiteit, optimaal gebruikmakend van de soms zeer beperkte middelen.

Naast uw werkzaamheden voor de kerk zag u nog kans om penningmeester en vrijwilliger te worden bij de Wereldwinkel Oud-Beijerland.

Sinds 2006 verricht u ook daar mooi en waardevol vrijwilligerswerk. Uw eerste grote bijdrage was de aankoop van zonnepanelen voor het dak van de Wereldwinkel.

Elke zaterdagmiddag sluit u de kas af om de cijfers daarna in de administratie te verwerken.

In drukke tijden staat u zelf als verkoopmedewerker in de winkel. Verder bent u betrokken bij de inrichting en het onderhoud van het winkelpand, de inkoop van artikelen en het beheer van de website. Om aan te tonen hoe ver uw betrokkenheid reikt, vertel ik graag het volgende.

Uw dochter zal het nooit vergeten.

In de eerste week na uw infarct heeft u samen met haar in het ziekenhuis de belastingaangifte voor de Wereldwinkel gedaan. Dat wilde u, plichtgetrouw zoals u bent, graag proberen en het lukte.

Het is een prestatie dat u nu weer zoveel doet!

U heeft vele vrijwilligersuren voor de samenleving klaargestaan.

Meneer Vermaas, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende benoeming.

## **10. Mevrouw Voordendag**

Dan mag ik nu de oudste decoranda naar voren vragen (80), hoewel met slechts een paar dagen verschil met een andere decorandus, samen met uw dochter.

Mevrouw Voordendag is vanochtend hiernaartoe gekomen met de verwachting dat haar zoon een Koninklijke Onderscheiding krijgt.

Dit was een leugentje om bestwil, want het gaat vandaag om u!

Vanaf 1980, liefst 42 jaar, bent u vrijwilliger bij Zorgwaard.

Al die jaren zorgt u voor geluksmomentjes voor de bewoners van verzorgingshuis Hoge Weide in Strijen.

De mensen die daar wonen, hebben door ouderdom, ziekte of een handicap hulp nodig.

Sommigen voelen zich eenzaam, komen bijna de deur niet meer uit of hebben nog maar een heel klein netwerk.

Vrijwilligers zoals u maken het verschil in hun leven.

Met een klein gebaar heeft u in al die jaren vele mensen een glimlach bezorgd en blij gemaakt.

Door er écht even te zijn voor iemand. Met persoonlijke aandacht of activiteiten.

Mensen als u maken het verschil!

Het siert u dat u zo bescheiden bent, maar u verdient het om vandaag in het zonnetje te worden gezet.

U betekent zoveel meer dan u waarschijnlijk zelf beseft.

U helpt onder andere bij de bingo, die de Activiteitencommissie van Hoge Weide organiseert en bij spelletjes zoals sjoelen.

Elke week speelt u orgel bij de weeksluiting.

Verder bent u de vaste organist bij de avondmaaldiensten. Bij alles wat u doet, bent u erg trouw en toegewijd.

Door corona liggen er zware jaren achter ons.

De beperkingen zorgden ervoor dat activiteiten lange tijd stil kwamen te liggen en bezoek niet of veel minder kon langskomen.

Het contact met de buitenwereld werd daardoor geheel anders.

Dat betekende natuurlijk ook heel wat voor het vrijwilligerswerk en raakte zowel de bewoners als de vrijwilligers zelf.

Er werd naar creatieve oplossingen gezocht.

Ik heb begrepen dat u in coronatijd voorzanger werd bij de weeksluitingen.

De bewoners raakten ontroerd door uw geweldige zangtalent!

Dat werd natuurlijk erg gewaardeerd.

Bij Museum het Land van Strijen zijn uw taken weer heel anders.

Sinds 1983 bent u daar bezorger van post en van het verenigingsblad 'De Heraut'.

Er kan voor deze taken altijd op u gerekend worden.

3 keer per jaar komt De Heraut uit en die wordt, net als de rekeningen voor de contributie, persoonlijk bezorgd.

Dit scheelt veel aan portokosten.

Al bijna 40 jaar neemt u een groot gedeelte van de bezorging voor uw rekening.

Iedere keer als er weer een stapel post bij u wordt gebracht, dan geeft u aan dat het wel veel is.

Gezien uw leeftijd kan ik me daar best iets bij voorstellen.

De vereniging heeft een groot aantal leden, waarvan een gedeelte in Strijen woont.

Voor 1 keer uw ronde lopen bent u vaak een hele ochtend of middag in de weer.

Per maand bent u toch al gauw 8 uur op pad en gaan daar dus nog aardig wat uren in zitten.

Toch is het vaste antwoord op de vraag of het nodig is om de helft aan een ander te geven: "Zolang ik het nog kan doe ik het wel."

En ook voor de Hervormde gemeente Strijen bezorgt u nog steeds de post en het maandblad 'de Kandelaar'.

Ik hoop, mevrouw Voordendag, dat het u nog lang gegeven mag

worden dat u vrijwilliger kan blijven voor deze mooie organisaties!

Mevrouw Voordendag, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd!

## **11. De heer Van der Waal**

U bent de volgende die ik vraag naar voren te komen samen met uw echtgenote.

De heer Van der Waal, u bent vanochtend thuis opgehaald door een vriend omdat u samen ging kijken hoe iets groots op het dak van het Sparta-stadion gehesen zou worden. Als Sparta-fan vond u het leuk dit mee te maken.

Ik hoop dat deze bijeenkomst toch nóg leuker is dan een uitje naar Sparta!

Nog niet zo lang geleden bent u 80 jaar geworden, een respectabele leeftijd waarop veel mensen van hun welverdiende rust genieten.

Maar u niet!

Al sinds 1980 loopt u als vrijwilliger rond bij tennisvereniging LTC Maasdam.

Met liefst 42 jaar ervaring bent u een oude getrouwe die nergens te beroerd voor is.

Het leuke eraan is dat u het nog steeds met groot plezier doet.

In de loop der jaren heeft u verschillende functies gehad.

In de jaren 80 was u bijvoorbeeld in 4 verschillende jaren penningmeester: in 1982, 1984, 1988 en 1989.

En ook het organiseren van festiviteiten voor de club is aan u wel besteed.

Die versterken niet alleen het clubgevoel, maar brengen bovendien geld in het laatje, wat nodig is om een vereniging draaiende te houden.

Uw kracht ligt in het begeleiden van feestjes en het inbrengen van ideeën.

Het leggen van contacten gaat u bovendien makkelijk af.

De connecties die u vanuit uw werkzame leven als directeur van Meneba Rotterdam had, zette u in om in 1991 voor het eerst een bedrijventoernooi op de tennisvereniging te organiseren.

In 1992 volgde de Sponsordag, waarop alle sponsors in het zonnetje werden gezet en nieuwe contacten werden opgedaan.

Verder helpt u mee de biljartcompetitie te organiseren en ondersteunt u bij het klaverjassen en de bridgetoernooien.

In 2000 werd u lid van de barcommissie.

Nog steeds rijdt u wekelijks naar de groothandel om zo voordelig mogelijk inkopen te doen.

Wanneer er evenementen zijn, is dit een bijna dagelijkse rit.

1 keer in de 5 weken is het clubgebouw het toneel van de VUT-Masters.

Vutters uit de Hoeksche Waard die graag nog een balletje slaan, verzamelen zich hier voor een potje tennis en het gezellige samenzijn.

U staat dan al vroeg in de keuken om de mannen te voorzien van koffie en een echte 'Maasdamse bal'.

Dat verhoogt de feestvreugde!

Dankzij u is er een streng beleid op het scheiden van afval doorgevoerd.

U heeft zichzelf hiervoor als Afvalmanager benoemd.

U zorgt ervoor dat het park netjes en schoon is en al het afval gescheiden wordt aangeboden.

U controleert de afvalbakken en zorgt dat de plastic zakken op tijd aan de dijk staan en de lege flessen in de container belanden.

Een klusje waar maar weinig mensen voor te porren zijn.

Daarnaast bent u als aanspreekpunt voor onderhoud altijd in de weer om kleine en grote gebreken aan de accommodatie te verhelpen.

U bent al dik 4 decennia lang een onmisbare steunpilaar van de vereniging.

In 1990 werd u daarom de staat van lid van verdienste toegekend.

Aan slechts 2 leden is ooit die eer te beurt gevallen.

Bij LTC Maasdam staat u bekend als een vriendelijke persoonlijkheid, die met een positief-kritisch woord de juiste dingen weet te zeggen en in beweging brengt.

Uw energie is na al die jaren onverminderd.

Meneer Van der Waal, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!



## **12. Mevrouw Toet**

Mag ik u vragen naar voren te komen met uw 3 dochters?

Mevrouw Toet, wat ontzettend knap dat u hier met uw 3 dochters op het podium staat.....

In overleg met u en uw dochters hebben we afgesproken dat ik de genodigden in de zaal kort mag vertellen waarom u alle steun nodig heeft van elkaar.

Uw man en vader is tot ieders groot verdriet afgelopen weekend overleden.

Hoewel hij ziek was, kwam zijn overlijden plotsklaps heel snel.

Dat spijt me heel erg en ik wil u en uw verdere familie namens iedereen hier in de zaal van harte condoleren met dit grote verlies.

De wens van uw man was dat u vandaag toch naar deze bijeenkomst kwam omdat hij van mening was dat u dit meer dan verdient!

Uw man wilde dat u vandaag in de belangstelling kwam te staan en dat het niet over zijn overlijden zou gaan.

Ik vind het uitermate moedig dat u hier met z'n vieren staat en heb veel respect voor de wens die uw man heeft uitgesproken voor zijn overlijden.

Ik ga nu – net zoals u waarschijnlijk allemaal – proberen over te schakelen naar de oorspronkelijke inhoud van de speech.

Mantelzorg lijkt soms vanzelfsprekend, maar dat is het vaak niet.

Vanaf 2002 zorgt u met volle overgave voor uw broer Piet die volledig afhankelijk is van de dagelijkse zorg in De Open Waard maar ook niet zonder uw liefdevolle steun en zorg kan.

U combineert dit met de zorg en aandacht voor uw eigen 3 dochters en hun gezinnen.

Want u staat altijd voor ze klaar.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar één van uw 9 kleinkinderen, Lianne, die meervoudig gehandicapt is.

Tijdens het oppassen draait u uw hand niet om voor het doen van medische handelingen.

Regelmatig gaat u ter ondersteuning mee naar afspraken met artsen, therapeuten en bedrijven die hulpmiddelen aanbieden.

Een paar keer per jaar wordt uw kleindochter met spoed in het ziekenhuis opgenomen.

Zo goed als dagelijks gaat u dan op bezoek en helpt u de rest van het gezin draaiende te houden.

Als betrokken oma helpt u als vrijwilliger ook nog eens mee op het kinderdagcentrum van Stichting Zonnekind, waar Lianne overdag is.

Ik vind het bewonderenswaardig dat u nog tijd overhield en -houdt voor heel wat anders.

Want, sinds 2004 levert u ook een belangrijke bijdrage aan de kantkunst in de meest brede zin van het woord.

U inspireert mensen om zich enerzijds te verdiepen in het oude ambacht van de kantklosser en in de verschillende kanttechnieken die in Europa werden gebruikt.

Anderzijds laat u de moderne kant zien, waar oude technieken gecombineerd worden met moderne materialen en kleurrijke patronen.

Een korte terugblik leert ons dat u van 2004 tot 2012 bestuurslid en voorzitter (vanaf 2006) was van de Landelijke Organisatie Kantkunst Nederland (LOKK).

Onder uw leiding werd samengewerkt met de Internationale Kantorganisatie, de OIDFA.

Meerdere keren was u betrokken bij de organisatie van het textielfestival in de Pieterskerk in Leiden.

Van 2012 tot 2016 was u bestuurslid en voorzitter (vanaf 2013) van de Stichting Cultureel Erfgoed LOKK.

Nadat u het stokje had overgedragen, werd u in 2016 voorzitter van de Kantkring De Waaier in Harmelen en dat bent u nog steeds.

U beschouwt zichzelf als kantkunstenaar en richtte daarvoor Quadraad op, een collectie van kantkunstenaars die zich richten op moderne kunstuitingen en daarover regelmatig exposeerden.

Dit alles, mevrouw Toet, mantelzorger en jarenlang vrijwilliger is niet onopgemerkt gebleven.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd en uiteraard wens ik u en de verdere familie heel veel sterkte.

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van het officiële gedeelte. Vanaf vandaag heeft gemeente Hoeksche Waard er terecht 15 trotse decorandi bij!

12 daarvan zijn zojuist door mij uitgereikt namens Zijne Majesteit de Koning.

2 inwoners van de Hoeksche Waard hebben vanochtend een Koninklijke Onderscheiding ontvangen van mijn collega burgemeester Aboutaleb.

De plaats van hun mooie vrijwilligerswerk vindt namelijk plaats in Rotterdam.

En de 15<sup>e</sup> decorandus geniet op dit moment van een heerlijke vakantie in Curaçao.

Ik ga haar zo bellen om ook haar te verrassen waarna ik op een later moment de mooie onderscheiding zal opspelden.

Totaal dus 15 Hoeksche Waardse inwoners die zich enorm hebben ingezet voor de samenleving en daarom deze mooie waarderingen!

Ik hoop dat u allen dit trotse gevoel nog lang bij u mag dragen en dat u deze dag niet snel zal vergeten.

Als laatste wil ik graag alle aanvragers bedanken voor het aandragen van deze geweldige inwoners.

Ook wil ik het bestuur van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard bedanken voor het mogen gebruiken van deze geweldige zaal en hun gastvrijheid!

Alle aanwezigen nodig ik nu graag uit voor een hapje en een drankje in de foyer en het achterste gedeelte van deze zaal. Daar kunt u zo meteen de gedecoreerden ook gelukwensen. Hen verzoek ik nog even in de zaal achter te blijven voor het maken van een groepsfoto.