



TOESPRAAK Lintjesregen 2023, 26 april 2023

Burgemeester Aptroot | woensdag 26 april 2023

Dames en heren, meisjes en jongens, goedemorgen.

Van harte welkom in De Poort voor de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen, de zogenaamde lintjesregen.

Net als vorig jaar reik ik hier de lintjes uit, en heb ik er veel zin in.

Ik vind het altijd fantastisch en een grote eer om de gedecoreerden, te midden van hun familie, vrienden en medevrijwilligers, op de hoogte te mogen brengen van het besluit van de Koning en om ze persoonlijk te feliciteren.

De lintjesregen is elk jaar een bijzondere en feestelijke gebeurtenis. U bent hier met soms heel geloofwaardige of bijzondere smoezen naartoe gelokt.

De mensen die in het complot zaten hebben vast de grootste voorpret gehad, hoe lastig het ook is om je gezicht in de plooi te houden als je weet dat er vandaag zoiets moois gaat gebeuren.

Maar ook lastig omdat de lintjes vaak lang van tevoren in het diepste geheim worden aangevraagd en er dan nog een heel proces volgt om de aanvraag te beoordelen en goed te keuren.

Een lintje krijg je dus niet zomaar.

Het is voor mensen die zich buitengewoon verdienstelijk voor anderen hebben gemaakt, als vrijwilliger.

Vandaag worden 15 mensen uit de Hoeksche Waard koninklijk onderscheiden.

15 Hoeksche Waarders verdienen een lintje vanwege hun uitzonderlijke maatschappelijke prestaties.

Ik zeg verdienen, want u bent zoals dat heet 'voorgedragen' door mensen uit uw eigen omgeving.

Mensen die u bewonderen omdat u zoveel voor anderen doet.

Ik wil de aanvragers dan ook vanaf deze plek hartelijk bedanken voor het vele werk wat zij hebben gedaan, zonder de aanvragers stonden wij hier nu niet.

De Hoeksche Waard telt heel veel vrijwilligers die zich voor de gemeenschap inzetten, op allerlei, heel verschillende manieren.

Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens, voor de buurt, voor de hele gemeente of zelfs ver daarbuiten, voor goede doelen, verenigingen, maatschappelijke instellingen, voor het culturele leven, voor ouderen, voor mensen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Ik ben trots op al die bijzondere, hardwerkende, getalenteerde en sociaal bewogen Hoeksche Waardse vrijwilligers.

Zij maken onze samenleving mooier.

Zij zijn het fundament van onze gemeenschap.

Een hechte gemeenschap waarin je nog steeds het dorpse, het zorgzame, het 'ons-kent-ons-gevoel' terugziet.

Vrijwilligers zorgen er mede voor dat het fijn leven is in de Hoeksche Waard, dat mensen zich verbonden met elkaar voelen en samen de mooiste herinneringen maken.

Ik ga u niet langer in spanning houden en ga over tot de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen en het opspelden van de bijbehorende versierselen.

Ik ga vandaag met 3 decorandi tegelijkertijd beginnen.

Dat komt niet vaak voor, kan ik u wel zeggen.

Mevrouw Van den Boogaard

Mevrouw Los

De heer Van Twist

Mag ik u drieën vragen als eerste naar voren te komen?

Waarom vraag ik u alle 3 tegelijk op het podium?

Wat betreft vrijwilligerswerk loopt u namelijk gedrieën op voor dezelfde organisatie: ASG.

15 jaar geleden, in 2008, begon ieder van u als vrijwilliger bij de ANBO, een vereniging die de belangen van ouderen behartigt.

Nadat de afdeling 's-Gravendeel uit de ANBO was getreden, is in 2016 de Algemene Seniorenbond 's-Gravendeel opgericht: ASG.

Alle 3 bleef u zich daarvoor inzetten als vrijwilliger.

Uiteraard heeft een ieder van u eigen kwaliteiten en taken binnen de ASG.

Daarom ga ik die nu apart benoemen.

Mevrouw Van den Boogaard

Ik begin bij u.

Dit jaar zet u zich al 15 jaar onafgebroken in als vrijwilliger voor de ouderen in 's-Gravendeel.

In 2008 begon u bij de ANBO als vrijwilliger.

3 jaar later, in 2011, werd u lid van het ANBO afdelingsbestuur.

Uw werkzaamheden als bestuurslid zette u vanaf 2016 voort in de ASG.

U maakt deel uit van verschillende commissies en voert daarnaast nog een behoorlijk aantal andere werkzaamheden uit.

Zo bent u mede-coördinator van de werkgroepen activiteiten en spelactiviteiten bij de ASG.

Zo is er elke week bingo, worden prijzen ingekocht en wordt het spel gepresenteerd.

U organiseert diverse etentjes en maakt afspraken over de prijs en leverantie.

De door u georganiseerde voorjaars- en najaarslunch vallen altijd zeer goed in de smaak!

Alles wordt daarbij zelf ingekocht, verzorgd en klaargemaakt.

Tijdens themadagen en optredens van koren, film-, spelletjes- en verrassingsmiddagen verzorgt u de bediening van drankjes.

Wanneer er prijzen nodig zijn, zoals bij een verloting of bij het rad van avontuur, doet u daarvoor inkopen.

Daarnaast bent u coördinator huishoudelijke dienst van 't Trefpunt.

En alsof dat nog niet genoeg is, bent u ook nog eens commissielid van de Korendag en de Korenslag.

2 evenementen waar veel mensen altijd met plezier naar uitkijken. Achter de schermen moet er veel gebeuren.

U regelt de contracten, optredens en agenda's met de koren.

Als coördinator lief en leed zorgt u bovendien regelmatig voor een kaartje voor leden die ziek zijn of in het ziekenhuis worden opgenomen en bij leden van 80 jaar en ouder bezorgt u een verrassing op hun verjaardag.

Samen met een andere vrijwilliger verzorgt u de inkoop en invulling van die pakketten.

Ook regelt u voor 1 wijk de bezorging van de maandelijkse nieuwsbrief voor de leden en het kwartaalblad.

Maar de lange lijst is nog niet af!

Zo organiseert u jaarlijks, met uw medecoördinator, een vrijwilligersmiddag.

Daarmee bedankt u de andere vrijwilligers voor hun inzet.

Een hapje en een drankje mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Net zoals het zorgvuldig samengestelde kerstpakket.

Namens de ASG bent u ook lid van het lokaal comité Dag van de Ouderen.

Kortom: u bent goud waard voor deze zo belangrijke organisatie in de Hoeksche Waard, die meer dan 1.000 leden telt.

En het mooiste is, dat u veel plezier heeft in uw vrijwilligerswerk.

De leden waarderen uw inzet zeer.

Ik hoop, mevrouw Van den Boogaard, dat u zich als vrijwilliger nog veel langer wilt en kunt inzetten voor de ouderen in 's-Gravendeel.

Mevrouw Los

In 2008 begon u als vrijwilliger bij de ANBO, waar u zorgde voor de bediening tijdens de activiteiten.

Voor u veranderde er eigenlijk weinig, toen de ASG werd opgericht. Vol passie bleef u uw vrijwilligerswerk voor de oudere medemens doen.

Wel bent u in de loop der jaren steeds meer tijd gaan besteden aan uw werkzaamheden als vrijwilliger.

U bent een goede bekende van mevrouw Van den Boogaard.

Al jaren zijn jullie een waardevol duo, eerst bij de ANBO en de laatste jaren bij de ASG.

Samen met de coördinatoren zorgt u ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.

Zij kunnen blindelings op u vertrouwen en dat is heel wat waard!

U helpt bij de wekelijkse bingo, het inkopen van prijzen, de verkoop van de bingoplankjes en de bediening.

Verder assisteert u bij loterijen en het rad van avontuur.

Behalve dat het leuk is voor de deelnemers, brengt dat weer geld in het laatje voor de vereniging.

Ook daarom is het belangrijk werk.

Het mede-organiseren van etentjes vindt u erg leuk.

Zo draagt u graag een steentje bij aan het voorbereiden, klaarmaken van en serveren van de voorjaars- en najaarslunch en de high tea.

Niks mag daaraan ontbreken.

Daar zorgt u wel voor!

En ook op themadagen en bij optredens van koren bent u van onschatbare waarde.

Op dat soort dagen en tijdens film-, spelletjes- en verassingsmiddagen helpt u met het rondbrengen van een natje en droogje.

Bij grotere evenementen als de Korendag en de Korenslag staat u altijd klaar.

U assisteert bij de inkoop voor loterijen en sorteert de prijzen per ronde.

U verkoopt de loten en bezorgt de prijzen bij de winnaars.

En wanneer zo'n dag achter de rug is, wordt er natuurlijk netjes afgewassen en opgeruimd.

Zoals al eerder verteld, zorgt de 's-Gravendeelse seniorenbond ervoor dat alle mensen van 80 jaar en ouder op hun verjaardag een verrassing krijgen.

U levert een bijdrage aan het inkopen en samenstellen daarvan.

Ik heb gehoord dat de mensen daar heel dankbaar voor zijn.

Zo'n mooi gebaar maakt een groot verschil.

Zeker in deze snelle tijd waarin persoonlijke aandacht een schaars goed is geworden.

Als assistente van de coördinatoren bent u nauw betrokken bij alles wat er gebeurt.

Ik benadruk nogmaals dat u een onmisbare schakel bent bij alle dagelijkse activiteiten van de ASG.

De leden waarderen u zeer.

De heer Van Twist

Ook u heeft jarenlang belangrijk werk verricht voor de ANBO, afdeling 's-Gravendeel en later voor de ASG.

In 2008 werd u 2e penningmeester en 2 jaar later werd u als 1e penningmeester van de ANBO gekozen.

Toen de ASG werd opgericht, zette ook u uw werkzaamheden als penningmeester voort.

Dat betekent dat u zich al 15 jaar op rij als vrijwilliger inzet voor de ouderen in uw eigen dorp.

Het penningmeesterschap doet u nauwgezet.

U bent betrouwbaar en zeer precies.

U houdt de financiën bij in een boekhoudprogramma.

Elke maand wordt dat binnen het bestuur besproken.

De contributies worden jaarlijks in november geïnd.

Speciaal voor leden die contant willen betalen, bent u dan enkele middagen op kantoor.

Dat is een fijne gedachte, want niet iedere oudere is vertrouwd met online bankieren.

U houdt de betalingen nauwgezet bij.

U verzorgt de jaarrekening en de begroting en bespreekt deze in de ledenvergadering.

Een kascommissie controleert jaarlijks de boekhouding.

Naast het penningmeesterschap zit u in verschillende commissies van de ASG.

Alle werkzaamheden die daaruit voortkomen voert u net zo precies uit.

Zo onderhoudt u contacten met bedrijven voor het plaatsen of herplaatsen van advertenties in het kwartaalblad.

Ook verzorgt u de algemene inkoop van het natje en droogje voor de leden tijdens activiteiten.

Maar u doet nog veel meer.

U organiseert en coördineert spelactiviteiten.

Verder helpt u leden die hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingpapieren.

U coördineert deze werkzaamheden en houdt de agenda bij voor het maken van afspraken.

Leden kunnen zich via de website inschrijven.

Voor leden die liever willen bellen, bent u een aantal avonden telefonisch bereikbaar.

Het is heel waardevol dat u zich daarvoor inzet.

Voor veel mensen is de jaarlijkse, verplichte belastingaangifte niet bepaald een hobby.

Op hogere leeftijd kan dat nóg lastiger worden, omdat tegenwoordig alles digitaal gaat.

Verder bent u ook u, net als mevrouw Van den Boogaard, commissielid van de Korendag en de Korenslag.

U maakt afspraken en sluit contracten met de deelnemende koren en de mensen die de EHBO verzorgen.

Ook het vernoemen waard is dat u zitting heeft gehad in de Samenwerkingscommissie met de seniorenafdelingen in de Hoeksche Waard.

Beste mevrouw Van den Boogaard, mevrouw Los en mijnheer Van Twist, uw inzet is niet onopgemerkt gebleven.

Ik mag u dan ook mededelen dat het zijne Majesteit De Koning heeft behaagd u alle 3 te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd en 3 x HOERA!

De heer Dahrs

U bent de volgende die naar voren mag komen en gelijk de jongste decorandus van vandaag.

Wilt u samen met uw vrouw naar voren komen?

U dacht dat u vandaag een seminair over duurzaamheid had?

Ik hoop dat u dit nog leuker vindt.

De liefde voor korfbal was er al vroeg: uw beide ouders beoefenden deze mooie sport.

Zoals je wel vaker in zulke families ziet, kon het bijna niet anders dan dat het vlammetje oversloeg.

In 1981 bent u lid geworden van Korbatjo uit Oud-Beijerland. U was toen 18 jaar en heeft tot in de jaren 90 in het eerste team gespeeld.

Dat u nog vrij jong was en studeerde, weerhield u er niet van om midden jaren 80 tot het bestuur toe te treden.

En dat was hard nodig, want er waren maar heel weinig leden over.

De nog jonge vereniging (opgericht in 1976) stond op springen.

Voor de mensen in de zaal die dat niet weten: De naam Korbatjo is enerzijds afkomstig van een beroemde Hoeksche Waardse

struikrover uit de 17e eeuw, maar anderzijds ook te gebruiken als afkorting van de zin 'KORfBAI Trekt Jong en Oud'.

Toen u de kar ging trekken, steeg het ledenaantal en daarmee de levensvatbaarheid van de vereniging.

Tot ongeveer 2005 had u dat als bestuurslid als belangrijk doel voor ogen.

Inmiddels heeft de vereniging ruim 240 leden.

Korbatjo mag zich gelukkig prijzen met iemand zoals u!

Van 2012 tot en met 2018 was u voorzitter.

Tijdens het voorzitterschap bent u druk bezig geweest om een langgekoesterde wens van de vereniging uit te laten komen: het realiseren van kunstgras.

Helaas is dat er toen, ondanks al uw inspanningen, niet van gekomen.

Maar de aanhouder wint: dit jaar is een vergunning verleend om 3 kunstgrasvelden aan te leggen.

Ook de omliggende scholen gaan hier gebruik van maken en veel plezier van hebben.

Mensen omschrijven u als een echte duizendpoot.

Bijna elke taak die een vrijwilliger binnen een vereniging kan uitvoeren, heeft u wel vervuld.

Zo heeft u, naast het vele bestuurswerk, tot in de jaren 90 een aantal jaar het schoolkorfbaltoernooi voor een groot deel zelf georganiseerd.

U trainde en coachte ook teams, floot wedstrijden en was verantwoordelijk voor de toernooileiding.

Dat korfbal uw hart heeft gestolen, blijkt wel.

Want na zo'n toernooi ging u bij alle kinderen die nog geen lid waren van een sportvereniging langs om te vragen of ze lid wilden worden van Korbatjo.

Hierdoor begon de vereniging weer te groeien.

Af en toe begeleidde u nieuwe scheidsrechters.

In de jaren 90 en de jaren na de eeuwwisseling was u een tijdje bondsscheidsrechter.

Binnen de vereniging fluit u nog steeds wedstrijden.

Jarenlang bent u als begeleider meegegaan naar het jaarlijkse Pinksterkamp.

En ook jarenlang heeft u geholpen bij het maandelijks ophalen van oud papier in de Spuioeverwijk en later ook de Zoomwijk.

Samen met andere vrijwilligers organiseerde u feesten, waarover nu nog wordt gepraat.

De olieballen die u aan het eind van het jaar bakte, waren leuke extra inkomsten voor de clubkas.

Blijkbaar draait u nergens uw hand voor om. Zo'n 13 jaar geleden bent u actief geworden voor het G-korfbal bij Korbatjo.

Tot op heden doet u dat nog steeds met veel plezier.

Ook hierbij heeft u een belangrijke rol gespeeld.

De G-commissie omschrijft u als open, eerlijk en oprecht, zowel naar de spelers als naar de commissie.

Korbatjo is u zeer dankbaar voor al uw werk.

Daarom bent u een aantal jaar geleden tot erelid van de vereniging benoemd.

Een bijzonder mooie en werverdiende titel, waarop u terecht enorm trots mag zijn!

Al minstens 37 jaar bent u hier vrijwilliger, waarvan u ongeveer 25 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur.

En dat allemaal naast uw drukke baan bij DrechtwerkActief.

Vrijwilligers zoals u zijn onvervangbaar en onmisbaar.

Al deze mooie vrijwilligerstaken zijn niet onopgemerkt gebleven.

Het heeft de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

De heer Van der Feest

Mag ik vragen of u naar voren komt.

U ging vanochtend met uw zus een keuken uitzoeken..... ik denk dat dit vandaag niet meer zal gebeuren.

Vraag 5 mensen van uw generatie die in of in de buurt van 's-Gravendeel en Puttershoek wonen of ze u kennen, dan zeggen 4 daarvan 'ja'.

En daarvan heeft u er waarschijnlijk 3 geholpen.

U bent het helpende hart van de buurt.

De rode draad is uw timmermansvakmanschap.

Een prachtig ambacht, dat u tot 2003 als zelfstandige heeft beoefend.

Wat geweldig om zo iemand als u in de omgeving te hebben!

Ze hoeven u maar te bellen en u bent onderweg.

In meerdere opzichten helpt u mensen uit de brand.

Zelfs laat op de avond, bij een bovenbuurman met een slot dat niet meer werkt of met het uitlenen van gereedschap of een aanhangwagen.

'Piet regelt het wel, daar kun je van op aan'.

Uw grote verantwoordelijkheidsgevoel en werklust vinden hun oorsprong in uw jeugd.

Toen uw vader overleed was u 17 jaar.

U moest uw moeder bijstaan als kostwinner en voor uw jongere broers en zusjes zorgen.

U leeft voor het helpen van een ander.

U was pleegouder, mantelzorger en stelt uw huis en uw hart makkelijk open voor iemand met problemen.

Al jarenlang bent u vrijwilliger in verschillende organisaties.

Op zaterdagen en doordeweekse avonden was u zelden thuis.

Het thuisfront vond het niet erg: op andere plekken hadden zij u harder nodig.

Zo was u 25 jaar vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk 's-Gravendeel en was u onder andere ook lid van de Commissie van Beheer en was u diaken.

U was nauw betrokken bij alle technische en bouwkundige zaken die zich voordeden.

Eind jaren 70 had u een leidende rol en was u meewerkend voorman bij de bouw van de Ontmoetingskerk.

U toonde zich een echte vakman die keihard kon werken.

Tussendoor maakte u tijd vrij voor Christelijke Basisschool De Wegwijzer in 's-Gravendeel.

'Grote Piet' werd u hier genoemd.

Met uw behoorlijke gestalte viel u op in de school.

Maar de bijnaam sloeg meer op de grote daden die u als vrijwillig bestuurslid van de bouwcommissie verrichtte.

U hielp met het onderhoud van het schoolgebouw, vooral omdat u wist dat een school daar zelf weinig geld voor heeft.

Daarnaast leverde u een belangrijke bijdrage aan de bouw van 2 nieuwe klaslokalen.

Vele zaterdagochtenden was u hier te vinden, altijd met een glimlach op uw gezicht.

Bij de Hervormde Gemeente 's-Gravendeel was u 12 jaar actief als vrijwilliger.

Als leider van de onderhoudsploeg coördineerde u het onderhoud dat nodig was aan de kerkelijke gebouwen.

Daaronder viel niet alleen het beeldbepalende kerkgebouw zelf, maar ook het kerkelijk centrum (Ons Centrum) en de pastorie.

U werkte volop mee en ging daarin voorop.

Altijd kon men op uw expertise, vakmanschap, kennis van zaken en grote inzet rekenen.

Daarmee heeft u de kerkelijke gemeenschap veel geld uitgespaard en bovendien het prachtige kerkgebouw in goede staat gehouden.

U wordt geprezen omdat u goed met verschillende soorten mensen om kunt gaan en leiding kan geven.

Robuustheid combineert u met humor, meeleven, betrokkenheid en ernst.

Een mooie mix die u als persoon uniek maakt.

Voor de Vereniging van Eigenaren Schaduwrijk 67 t/m 113 oneven in Puttershoek was u 7 jaar lang bestuurslid.

Ook na uw aftreden als bestuurslid bent u tot op heden reparatie-, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden blijven doen.

Voor medebewoners doet u klusjes en bent u hun steun en toeverlaat.

Het afvoeren van hun huisvuil en schoonspuiten van hun balkons en balustrades, zelfs rijden naar het ziekenhuis; daar draait u uw hand niet voor om.

In 2018 was u vrijwilliger bij de werkgroep 'Remember Jack Dawson Green'.

Toen u tijdens een tochtje langs het oorlogsmonument voor Jack Dawson Green in Heinenoord fietste, vond u dat het informatiebord wel een opknapbeurt kon gebruiken.

Geheel op eigen kosten maakte en plaatste u een nieuw bord, ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen 21-jarige Australische vlieger.

Op belangrijke dagen gaat u langs om bloemen te leggen of een kaars te branden.

Dat wordt zeer gewaardeerd, ook door de nog in leven zijnde familie van hun 'Johnny'.

Sinds 2020 bent u vrijwilliger bij de Stichting Ilula Orphan Nederland in Puttershoek.

U pleegt onderhoud aan units/cabins, van waaruit goederen verkocht worden.

De opbrengsten zijn bestemd voor onderwijs en zorg aan kansarme kinderen in Ilula, in Tanzania.

Meneer Van der Feest, voor uw jarenlange inzet voor de medemens kan ik u mededelen dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

De heer Giljam

Mag ik u vragen naar voren te komen?

U kwam hier omdat u dacht dat uw dochter een lezing kwam geven waar ze u en uw vrouw voor uitgenodigd had.

Sorry, de lezing gaat niet door vandaag, vandaag is het de dag dat ook u in het zonnetje wordt gezet.

Al 41 jaar bent u als vrijwilliger verbonden aan de Hervormde Gemeente Goudswaard.

Daarvan was u 4 jaar diaken, 17 jaar ouderling, al 37 jaar ledenadministrateur en maar liefst al 19 jaar koster.

Tientallen jaren doet u uw vrijwilligerswerk gedisciplineerd, trouw, betrokken en liefdevol.

Als diaken zorgde u voor het inzamelen van gelden door collectes. U ondersteunde en stond mensen bij die het financieel niet of nauwelijks redden.

Maar ook had u oog en oor voor mensen die op een andere manier kwetsbaar waren.

Later gaf u als ouderling, samen met andere ouderlingen, leiding aan de kerkelijke gemeente.

Bij de wekelijkse diensten in de consistorie werd voor en na de dienst gebeden met de anderen kerkenraadsleden en dienstdoende predikant.

Ook werd nagepraat over de dienst.

Verder ging u op huisbezoek en voerde u pastorale gespreken.

Hierdoor kende u het wel en wee van de gemeente en kon u daar waar nodig mensen bijstaan.

Nog steeds zorgt u voor het in- en uitschrijven van leden van de gemeente in het LRP-systeem, het Leden Registratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland.

Belangrijk werk, want met een goede ledenregistratie is te zien wie er jarig zijn of een huwelijksjubileum vieren, welke gemeenteleden er nieuw bij zijn gekomen of het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

En vanuit het systeem kunnen brieven worden gestuurd aan bepaalde groepen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld jongeren, of een uitnodiging in een bepaalde ouderlingenwijk of een mailing om fondsen te werven.

Daarnaast zorgt u als koster voor het gereedmaken van de kerk voor de wekelijkse diensten, trouwerijen en begrafenissen.

Bij aanvang van de diensten ontvangt u de mensen en heet u ze welkom.

U wordt omschreven als heel vriendelijk, hartelijk en meelevend.

In het verlengde van uw werk als wegininspecteur, was u ook 13 jaar actief als vrijwillige dijkwacht bij Waterschap Hollandse Delta.

Zoals iedereen wel weet houdt het waterschap de kwaliteit van onze dijken en duinen goed in de gaten houden.

Bij extreme weersomstandigheden, zoals storm, hoogwater en hevige regenval, is het waterschap extra waakzaam.

Als het water hoog staat, gaan medewerkers op pad om dijken en duinen te inspecteren.

Zij worden daarbij geholpen door vrijwillige dijkwachters, zoals u lange tijd was.

Het is overduidelijk dat u het belang inziet van het houden van droge voeten.

Met elkaar zorgt u ervoor dat de Zuid-Hollandse eilanden ook in barre weersomstandigheden veilig en leefbaar zijn en blijven.

Als lid van de dijkpost Goudswaard heeft u laten zien dat er in het stormseizoen altijd op u gerekend kon worden, zowel overdag als 's nachts.

U had veel contact met andere vrijwilligers.

U zorgde ervoor dat alles up-to-date was voor een mogelijke inzet.

Naast de vaste opleidingen waarbij u aanwezig was, organiseerde u samen met de dijkpostleider dijkpostbijeenkomsten.

U was de centrale schakel in het contact met de dijkwachters en om iedereen bijeen te roepen.

Bij daadwerkelijke inzet of oefeningen rapporteerde u de waarnemingen in het veld.

Aan de hand daarvan kon het actieteam van het waterschap de juiste beslissingen nemen.

Het waterschap laat weten trots te zijn op uw grote betrokkenheid en inzet.

Voor al deze vrijwilligersuren voor de samenleving heeft het zijne majesteit Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

De heer Holster

U staat liever niet in de schijnwerpers, maar toch vraag ik u nu naar voren te komen samen met uw echtgenote.

Tja, u dacht dat u vandaag bij de uitreiking mocht zijn omdat een goede bekende van u een Koninklijke onderscheiding zou krijgen..... en nu staat u zelf hier.

Bescheiden als u bent, vindt u een lintje iets voor mensen die iets bijzonders gedaan hebben.

En zo ziet u zichzelf niet.

Dat u zo trouw bent in uw vrijwilligerswerk, is voor u niet bijzonder, maar vanzelfsprekend.

U bent een zeer sociaal en maatschappelijk betrokken persoon, zeker op lokaal niveau.

In 1997 werd u bestuurslid bij Buurtvereniging De Schuring Numansdorp.

Het grootste deel van de afgelopen 26 jaar was u secretaris.

Zonder poeha, wordt daarover gezegd.

Nog ouderwets met uw 'schriffie' in een uit te tekenen tasje, met daarin allerlei boekjes en krantenknipsels over de buurt.

Na afloop van een bestuursvergadering worden de nieuwtjes in de buurt doorgenomen, wordt lief en leed gedeeld en de wereldproblematiek eenvoudig opgelost.

Hoe heerlijk, maar zeker ook waardevol om dat met elkaar te doen! Tot op de dag van vandaag organiseert en begeleidt u activiteiten, zoals een buurtbarbecue en een fietstocht door het zo geliefde buurtschap.

Als de boel weer aan kant is, doet u de bevreemde uitspraak "best gelopen".

Jaarlijks speelt u met veel succes de rol van Sinterklaas.

Maar er is ook een serieuze kant.

In 1953 werd de Hoeksche Waard zwaar getroffen door een grote watersnoodramp.

In buurtschap Schuring verloren maar liefst 56 mensen hun leven. Een zwarte dag in de geschiedenis.

In 2003, 50 jaar later, werd op initiatief van de buurtvereniging een grootse herdenking gehouden in het voormalige trekkersstation. Het was indrukwekkend en emotioneel en er wordt nog altijd over nagepraat.

Sindsdien heeft de buurtvereniging, met u voorop, zich ingezet voor de komst van een monument op de Korte Boomweg en een plaquette met de 56 namen.

De inspanningen leverden een prachtig monument op, waar jaarlijks wordt herdacht.

Zo blijven de verhalen, mede door uw inspanningen, levend.

U heeft gevoel voor wat zich hier toen heeft afgespeeld.

U heeft kennis van de cultuur en geschiedenis van de omgeving, met name op het gebied van land- en tuinbouw.

Daarmee bent u een onmisbare schakel in de groep.

Sinds 1997 bent u eveneens vrijwilliger bij de Stichting Buitensluisse Paardenmarkt in Numansdorp.

De paardenhandel vormt het hart van dit jaarlijkse evenement, dat vorig jaar 310 jaar bestond.

Als marktmeester verzorgt u met name dat onderdeel.

Ze noemen u met recht de 'Paardenman van Numansdorp'.

Het dierenwelzijn staat daarbij altijd voorop.

Gesteld wordt dat de Paardenmarkt zonder uw inzet en kennis niet plaats zou kunnen vinden.

Een heel andere tak van sport die u beoefent is toneelspelen.

En ook dat doet u met veel plezier.

Sinds 2008 bent u lid van Toneelvereniging De Schuring en daarmee een constante factor.

U acteert en bent zeer betrokken bij het lief en leed binnen de club.

Daardoor houdt u, zonder dat u dat zelf weet, de club met uw enthousiasme bij elkaar.

Al bijna 12 jaar zet u zich vrijwillig in voor Stichting Cavent, een zorgorganisatie in de Hoeksche Waard voor mensen met een beperking.

U werkt daar ook als activiteitenbegeleider.

De voormalige directeur vroeg u destijds om wat met de jongens te gaan doen.

U besloot ze mee te nemen naar het bos en ze de dieren te laten verzorgen die rond uw huis lopen.

Zo leerden ze wat over de dieren en de natuur.

Moe maar voldaan kwamen ze thuis.

Later werd achter woonboerderij de Lindehoeve een dagbesteding gerealiseerd met een moestuin, boomgaard en ruimtes om dieren te houden.

In 2016 begon hier een leerwerkbedrijf.

De jongens en meisjes leren hier te werken, om later uit te stromen naar betaald werk.

Doordat u veel contacten met boeren en bedrijven heeft, kunnen zij aan de slag op een stageplek of in een betaalde baan.

Uw kennis en onuitputtelijke enthousiasme hebben er mede aan bijgedragen wat Cavent nu biedt voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Sinds 2016 bent u betrokken als medeoprichter en bestuurslid van Stichting De Stêêne Hut in Numansdorp.

Deze stichting is opgericht om een oude aardappelbewaarpplaats te behouden voor het nageslacht én om te bouwen naar een locatie waar voorlichting en educatie wordt gegeven over de landbouw in al zijn facetten.

Dit gebouw staat inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst en speelde pas nog een belangrijke rol bij de herdenking van 70 jaar watersnoodramp.

De Stêene Hut ligt vlakbij de grote dijkdoorbraak van 1 februari 1953.

U heeft hier een flinke verzameling oude landbouwwerktuigen bijeengebracht.

Ook wist u enkele stukken van de vroegere Ambachtsheerlijkheid te verzamelen en te bewaren.

Deze waren anders voorgoed verloren gegaan.

De lijst met vrijwilligersactiviteiten is nog niet compleet, want sinds 2017 bent u actief voor de Stichting Droomhuis Hoeksche Waard.

Deze stichting zet zich in voor een wooninitiatief voor jonggehandicapten.

Eén van die jongeren is uw zoon Sebastiaan.

U maakt deel uit van een groep ouders die onderzoek hebben gedaan naar een nieuwe woonvorm.

En u werft fondsen door activiteiten te organiseren.

Het is wel duidelijk dat u het algemeen maatschappelijk belang steeds voor uw eigen belang zet.

Ik ben blij dat ik u kan mededelen dat voor de vele vrijwilligersuren die u voor de samenleving heeft klaargestaan het zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd met deze verdiende benoeming.

De heer Kieboom

Wilt u naar voren komen?

U had eigenlijk een overleg in het gemeentehuis, maar uw dochter sloeg toch ineens een andere weg in.

Sorry, maar alle smoezen zijn goedbedoeld!

In 1995 bent u in onze mooie gemeente Hoeksche Waard en wel in Strijen komen wonen.

Al eerder was u vrijwilliger bij de kerk in Schiedam en bij de korfbalvereniging.

Vanaf 1996 bent u ook hier actief geworden in de kerk en daarbuiten.

Bij de Gereformeerde Kerk Strijen zet u zich sinds 1996 in voor het onderhoud van het kerkgebouw en de renovatie van het orgel uit 1844.

Niets is u te gek.

U heeft altijd wel een schroef, een stukje pijp of een verlengstuk in uw grote schuur liggen waarmee u kunt helpen.

Altijd bent u bezig met 'dat zou nog wel eens van pas kunnen komen'.

U denkt graag mee over technische uitvoeringen, zoals de reparatie van het dak van het kerkgebouw, het torentje, de vervanging van de CV en het opknappen van de pastorie.

U heeft gouden handen en vindt een creatieve oplossing voor elke uitdaging.

Dat was goed te merken in het hele proces van orgelrestauratie.

Samen met anderen was u maandenlang in de kerk te vinden.

Van het groot onderhoud maakte u opnames.

De film was een mooi aandenken, toen het monumentale Knipscheer-orgel in april 2022 officieel in gebruik werd genomen. Daarnaast ondersteunt u bij de activiteiten, zoals de boekenmarkt en de tweedehandskledingbeurs.

Uw auto en kar stelt u graag ter beschikking om wat dan ook te vervoeren.

Moet er iets getild of verplaatst worden?

Dan biedt u graag uw hulp en kracht aan.

Nooit bent u te beroerd om individuele gemeenteleden te helpen.

Zo heeft u wel eens een compleet toilet bij iemand thuis vervangen.

Op een vraag om advies of hulp klopt iemand praktisch nooit tevergeefs bij u aan.

Vanaf 2008 bent u er ook ander vrijwilligerswerk bij gaan doen, bij de zorginstelling Zorgwaard in Oud-Beijerland.

Eerst in locatie Sabina, daarna Zoomhoek en Rembrandt.

U zette zich tot 2015 in voor de maandmarkten en de tweedehandswinkel.

Van de opbrengsten kunnen weer leuke dingen voor de cliënten worden gedaan of aangeschaft, zoals uitstapjes en aanschaf van spellen.

Als er wat te sjouwen valt, dan bent u van de partij.

Sinds 2010 bent u vaste vrijwilliger tijdens de jaarlijkse vaarvakantie.

Al tijdens de voorbereidingen zouden ze het niet zonder u redden, als sterke kracht.

Je zult maar de afwas moeten doen voor zo'n 100 man die tijdens zo'n week aan boord zijn!

U vindt het niet erg en weet zelfs anderen te enthousiasmeren om mee te gaan.

Daardoor loopt het als een trein tijdens de vaarweek.

Met uw positieve houding, een muziekje erbij en af en toe een geintje, komt er een hoop kabaal en gezelligheid uit de afwaskeuken.

Zo'n fijne en behulpzame man als u zien ze graag verschijnen binnen hun deuren.

U vond het blijkbaar nog niet genoeg, want sinds 2010 bent u vrijwilliger bij de Vereniging Groei en Bloei, afdeling Hoeksche Waard.

U zet zich in voor de nazomermarkt en de Open Tuinen Dag.

Ze zien u als een van de grootste steunpilaren, en dat begint al bij de voorbereidingen.

U helpt met de op- en afbouw van het terrein met kramen en tenten.

Ook zorgt u mede voor de verlichting, de faciliteiten, de kassa en koffie- en theeverkoop.

Verder verricht u allerlei hand- en spandiensten.

U draait nergens uw hand voor om en bent werkelijk voor alle klussen inzetbaar, ook bijvoorbeeld als verkeersregelaar.

Werkt iets niet goed?

Dan lost u het in een handomdraai op.

Foto's maken is een hobby van u.

Bij excursies en tuinreisjes maakt u prachtige foto's.

Laatst bij de Open Tuinen Dag heeft u gezorgd voor mooie fotocollages om de tuineigenaren mee te verblijden.

Uit alles blijkt dat u zeer begaan bent met uw medemens, zeker als die het wat minder getroffen hebben. Er kan op u gerekend worden. U wordt gezien als de rots in de branding.

Ik hoop, meneer Kieboom, dat u nog lang vrijwilliger kan blijven voor deze mooie organisaties!

Ik vind het fijn dat het de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau! Gefeliciteerd!

De heer Kleijwegt

Mag ik vragen of u samen met uw echtgenote naar voren wil komen.

Ook u kwam hiernaartoe omdat u dacht dat iemand anders een onderscheiding zou krijgen, en nu staat u hier zelf.

Uw verdiensten als vrijwilliger zijn heel uiteenlopend.

Grotendeels liggen ze in het verlengde van uw beroep en de sector waar uw hart ligt.

Kleijwegt Land en Tuinbouw is een groot begrip in deze omgeving.

In 1970 verruilde uw vader zijn bedrijf in Oud Rozenburg voor de huidige bedrijfslocatie aan de Blaaksedijk in Mijnsheerenland.

U was toen 20 jaar en stapte met uw 2 oudere broers in het bedrijf om dit op te bouwen tot de huidige omvang.

Er is in die jaren bijzonder hard gewerkt om met een arbeidsintensieve teelt als spruiten een zo stabiel mogelijk bedrijfsinkomen te genereren.

Sinds half jaren 80 bent u (mede)eigenaar van het bedrijf, dat nu door uw zoon en neef wordt gerund.

En ook al heeft de derde generatie het bedrijf overgenomen en heeft u een stap teruggedaan, nog steeds blijft u dagelijks nauw betrokken.

Van 1990 tot 2010 was u vrijwillig actief voor de spruitensector. In de jaren 90 heeft u verschillende functies bekleed in het bestuur van de veiling van destijds.

Dat deed u omdat u er als teler voor de andere telers wilde zijn. U wilde vooruitgang boeken, betere prijzen, stabielere bedrijfsresultaten.

U dacht altijd vanuit een collectief en nooit alleen aan uzelf. Het was geen gemakkelijke opgave.

De prijzen van spruiten waren in die periode laag.

Bovendien hadden deze groente lange tijd een wat slechter imago, door de lucht, de geur, en spruiten konden niet, zoals andere groenten, panklaar worden aangeboden.

Daar bracht u verandering in.

Rond 1995 werd mede door uw inspanningen de technische ontwikkeling van de automatische spruitenschoonmaakmachine tot een succes gebracht.

In 1997 werd de Coöperatieve Telersvereniging Spruiten U.A. in Mijnsheerenland opgericht.

Daarvan was u de drijvende kracht was en werd u later voorzitter. Alle ruim 500 Nederlandse spuitentelers werden lid van de coöperatie.

In het productiebedrijf GreenSprout B.V. werden de eerste volautomatische spuitenschoonmaakmachines in de wereld geëxploiteerd.

Door de komst van deze machines werden spruiten opgewaardeerd tot een panklaar product en op de Europese markt gelanceerd. GreenSprout werd in 2004 overgenomen door The Greenery om de groei verder mogelijk te maken.

Daarnaast was u als lid en voorzitter zeer actief in verschillende Product Advies Commissies voor het product spruiten.

Kernwoorden die op u van toepassing zijn: altijd een goed humeur, nuchter, wijs, doorzetter, samenbinder van mensen en door uw goede spreekvaardigheid altijd in staat de neuzen dezelfde richting op te krijgen.

Samengevat kunnen we u zien als een innovator in de teelt van spruiten en een voorloper om het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk terug te dringen.

De laatste jaren ontplooit u vanuit het bedrijf activiteiten om mensen en organisaties te steunen.

Zo worden in het spuitenoogstseizoen meerdere malen per dag tassen vol spruiten geleverd aan 't Huys te Hoecke.

De verkoopopbrengst is voor de activiteitenpot.

Als ondernemer is het keihard werken, maar toch vond u daarnaast de tijd voor nog meer vrijwilligerswerk.

Toen u met uw ouders naar Puttershoek kwam, werd u lid van de Gereformeerde Kerk in Puttershoek/Maasdam.

31 jaar oud werd u lid van de kerkenraad als wijkouderling.

Vervolgens werd u lid van de Commissie van Beheer.

Altijd stond het belang van het voortbestaan van de kerk voorop, met name op financieel en (bouw)technisch gebied.

In 2003 werd u voor een jaar voorzitter van de cöördinatiecommissie Verbouwing Kerk, die was ingesteld om het verouderde kerkgebouw te verbouwen.

Dankzij uw technische inzicht konden veel lastige klussen efficiënt worden aangepakt.

Daarbij hield u de financiën nauwgezet in het oog.

In 2005 was u bereid weer zitting te nemen in de kerkenraad, eerst als wijkouderling.

Al snel daarna stapte u over naar het College van Kerkrentmeesters, in de functie van voorzitter.

Toen uw opvolger aangaf te willen stoppen, werd u opnieuw voorzitter in 2019 en dat bent u nu nog steeds.

U heeft altijd blijk gegeven van een enorme inzet.

Daarmee bent u van groot belang voor het in stand blijven van deze kerk.

Ik vind het bewonderenswaardig dat u nog tijd overhield en -houdt voor heel wat anders.

Al dik 40 jaar bent u lid van het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor.

En daarvan doet u ruim 30 jaar bestuurswerk: als voorzitter van de activiteitencommissie, bestuurslid en vanaf 2004 tot heden ben u voorzitter.

Samen met de andere bestuursleden bent u de spil van de vereniging.

Zeker als het gaat om de sociale contacten, bijvoorbeeld bij jubilea, ziekte of rouw, de leden kunnen op u rekenen.

U organiseerde mede rommelmarkten om geld binnen te halen voor het koor, voor uitstapjes en om ergens ander op te kunnen treden.

Nu mag ik u mededelen dat, op grond van deze verdiensten en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, het zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

De heer Nelemans

Mag ik u vragen naar voren te komen samen met uw vrouw?

In uw leven heeft u zich lang en veel ingezet voor anderen.

We kijken terug op bijna een halve eeuw vrijwilligerswerk!

Door uw afnemende gezondheid heeft u in de achterliggende jaren helaas steeds meer afstand moeten nemen van het vrijwilligerswerk.

Maar als het ook maar een beetje kan, dan staat u nog steeds klaar voor uw medemens.

Van 1975 tot 2014 was u een zeer loyale en betrouwbare vrijwilliger bij onder andere de locaties Binnenmaas-Strijen en Hoeksche Waard van het Rode Kruis.

Uw taken waren heel divers.

Zo was u in het begin betrokken als colonnelid.

'Colonne' is de oude benaming voor wat nu Evenementenhulpverlening (EHV) is.

De colonne had als taak op te treden als ergens grootschalige medische bijstand nodig was.

Toen de colonnes stopten, bent u verdergegaan als EHBO'er bij evenementen.

10 jaar lang was u logistiek coördinator en materieelbeheerder.

Ook assisteerde u bij bloeddonoravonden en was u actief voor 'Opvang en verzorging'.

Uw aanwezigheid binnen de groep was stimulerend en motiverend.

Tegelijkertijd was u positief-kritisch om het juiste resultaat te behalen.

U deelde uw kennis en kunde graag met uw collega-vrijwilligers.

Van 1999 tot januari 2022 was u vrijwilliger bij EHBO Oud-Beijerland.

Daar was u eveneens actief als evenementenhulpverlener.

Verder hielp u, terwijl u ernstig ziek was, vanuit huis zo goed als kon bij bestuurlijke klussen.

Trouw was u bij de herhalingslessen op maandagavonden aanwezig.

U nam actief deel en gaf de andere Eerste Hulpverleners op een positieve manier feedback.

Ook droeg u bij aan een levendige behandeling van letsel, een ongevalssituatie of aandoening.

In 2016 was u 40 jaar gediplomeerd EHBO'er.

Het bestuur van EHBO Oud-Beijerland zette u daarvoor in het zonnetje op de Algemene Leden Vergadering.

Dat is een mooie kroon op uw werk!

Met pijn in het hart heeft u verleden jaar, door gezondheidsproblemen, het lidmaatschap op moeten zeggen.

Voor uw tienjarige en vijftienjarige inzet heeft u 2 keer de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid van het Rode Kruis ontvangen.

Van 2002 tot 2014 konden ze bij de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland ook op uw enthousiaste inzet rekenen.

Daar was u 8 jaar lang wijkouderling in wijk Oost en vervolgens bezoekbroeder in Sabina/Zoomhoek.

Naast deze werkzaamheden was u een aantal jaren verantwoordelijk voor het BHV-plan van de Dorpskerk.

Binnen deze gemeente nam u de hierbij behorende trainingen en informatievoorziening op zich.

De afgelopen jaren zijn niet makkelijk voor u geweest.

Door uw ziekte was u zelfs genoodzaakt te stoppen met werken en dagelijks ondervindt u daar hinder van.

Er spreekt veel kracht en moed uit om niet bij de pakken te gaan neerzitten.

Het is duidelijk dat u altijd veel voldoening uit uw vrijwilligerswerk heeft gehaald.

Al lukt dat nu niet meer op de manier zoals u dat graag zou willen, het siert u dat u nog steeds anderen helpt.

Voor de vele vrijwilligersuren die u voor de samenleving heeft klaargestaan heeft het de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd met deze verdiende benoeming.

De heer Snijders

Mag ik vragen of u samen met uw echtgenote naar voren wil komen?

Tja, u dacht een overleg te hebben met mogelijke sponsoren voor uw mooie project..... wie weet welke sponsoren hier nog in de zaal zitten.

Wat heeft u een prachtige lijst met mooie vrijwilligersfuncties!

U bent in mei 2018 vervroegd met pensioen gegaan om u volledig in te kunnen zetten voor de allerarmste mensen in Sri Lanka door huisjes voor ze te gaan bouwen.

Uw motto is: 'ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd'.

Als projectleider bij Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam heeft u dat motto ongetwijfeld in uw werk toegepast.

In 2019 richtte u de Stichting House4SriLanka op, maar daarover later meer. Laten we bij het begin beginnen.

Van 2000 tot 2007 was u voetbaltrainer en jeugdbestuurslid bij de Zuid-Beijerlandse Voetbalvereniging Hercules.

U trainde en leidde de pupillenteams waarin uw zoon uitkwam.

Ruim 7 jaar lang stond u 2 avonden en de zaterdagen op het veld om trainingen te geven.

U floot regelmatig wedstrijden van uw team, wanneer er geen scheidsrechter beschikbaar was.

Van 2004 tot 2018 was u vrijwilliger bij Roparunteam 121: Runningteam Korendijk.

Zoals veel mensen weten, wordt met deze estafetterun geld opgehaald voor mensen met kanker.

Als loper en fietser kostte het u veel trainingsuren.

Maar nog veel belangrijker was uw betrokkenheid bij acties die werden opgezet om geld in te zamelen.

U wierf donateurs, organiseerde een benefietentje, hielp mee met de mini-roparuns en bij de jaarlijkse collecte, pakte boodschappen in en haalde de benodigde materialen op en bracht ze weer weg.

Voor het organiseren van het jaarlijkse theaterdiner in de Eendrachtshoeve was u maanden in touw om alles op de rit te krijgen.

Nog steeds voelt u zich betrokken en staat u jaarlijks langs de route om het team aan te moedigen.

Sportief als u bent, was u van 2010 tot 2015 atletiektrainer bij Spirit.

In 2012 was u ook praktijkbegeleider voor trainers in opleiding.

U maakte de maandelijkse nieuwsbrieven voor de atleten.

Het idee om huisjes te gaan bouwen voor de allerarmsten is ontstaan in 2010.

U ging toen in Ghana op bezoek bij uw dochter, die daar stage liep.

U schrok erg van de erbarmelijke omstandigheden waaronder de mensen daar leven.

Dat leidde tot uw daadkrachtige besluit om in de derde wereld huizen voor hen te gaan bouwen.

In 2011 bestond de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam 25 jaar.

U wist uw werkgever enthousiast te krijgen voor het bouwen van huisjes in Ghana.

Een project van Habitat for Humanity, waarachter u de drijvende kracht was.

Uw collega's hebben het er nog steeds over. Het was een ervaring voor het leven!

Enthousiast geraakt, werd u bij Habitat for Humanity in 2012 begeleider en organisator van een bouwreis naar India.

Daarna stond u in tweestrijd.

Ging u zich aansluiten bij een bestaande stichting, die ervaring had met het bouwen van huisjes voor mensen die zo goed als niets hebben of ging u zelf een stichting oprichten?

In 2017 bent u met uw vrouw Yolanda voor het eerst naar Sri Lanka gereisd.

U koos voor dit land, omdat uw dorpsgenoot en collega-trainer bij de voetbalvereniging 2 Sri Lankaanse kinderen had geadopteerd.

Sampath is van dezelfde leeftijd als uw zoon.

U hoorde van zijn adoptievader John Heesters hoe groot de armoede daar was.

Het is daar gebruikelijk dat ouders bij de kinderen inwonen, in een kleihuisje dat na een paar jaar in elkaar zakt.

Zonder keuken, toilet of douche.

Vaak is er bijna geen geld om van rond te komen.

Tijdens deze reis onderzocht u of het mogelijk was om eenvoudige, maar degelijke huisjes te bouwen.

Er is toen contact gelegd met Amith Kumara, de huidige contactpersoon en projectleider in Sri Lanka.

In 2018 was het dan zover: u ging vervroegd met pensioen om zich volledig te richten op huizenbouw in dit Zuid-Aziatische land.

U zocht contact met de Stichting HAS (Hulp aan Sri Lanka) in Haaksbergen en sloot zich bij hen aan.

In 2018 ging u met pastor Theo van der Sman naar Sri Lanka.

U heeft toen uw eerste huis uitgezocht en de eerste steen gelegd.

De samenwerking met HAS was een mooie eerste aanzet.

In 2019 hakte u de knoop door en richtte u alsnog een eigen stichting op.

Dat verliep niet zonder slag of stoot.

U verzamelde bestuursleden om u heen, maakte een oprichtingsplan en statuten.

Stichting House4SriLanka was nu een feit, maar middelen binnen krijgen geen vanzelfsprekendheid.

U werd zelf secretaris, fondsenwerver en begeleider van huizenbouw.

De eerste 2 huisjes werden gebouwd voor Sampaths biologische moeder en zus.

Uw doelstelling is minimaal 5 jaar ieder jaar 5 huisjes te bouwen.

U doet er werkelijk álles voor om fondsen te werven, te zoeken naar sponsors en geld te genereren door allerlei acties.

Om maar een paar dingen te noemen: u plukt bij een boer in de buurt peren om ze zelf aan de man te brengen.

Samen met uw partner klust u bij vrienden die als tegenprestatie geld doneren.

U knapt oude aardappelkistjes op om ze te verkopen.

En u bent bij bedrijven en middenstanders in Oud-Beijerland langsgegaan om met zijn allen een huis te realiseren.

Zelfs in de coronatijd liet u zich niet tegenhouden om door te gaan.

Het zet zoden aan de dijk, want er zijn inmiddels 35 huisjes gerealiseerd.

En het einde is niet in zicht!

Al uw tijd besteedt u aan de stichting.

Doel is om de mensen daar een beter leven te geven.

Een huis op hun eigen naam is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de gezinnen en hun kinderen.

Het geeft u een goed gevoel om dit te mogen doen. Wat u doet, is bewonderenswaardig.

Voor al deze vrijwilligersuren voor de samenleving heeft het zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

De heer Ros

Mag ik u vragen samen met uw echtgenote naar voren te komen?

U werd vanochtend nietsvermoedend opgehaald door uw zoon Sander en schoondochter om monumentale projecten te gaan bekijken. Het liep iets anders.

Mijnheer Ros, U bent altijd betrokken geweest bij uw medemens en de samenleving en heeft zich ingezet op de terreinen waar uw talenten het beste naar voren kwamen.

Daarbij moet worden gedacht aan architectuur, cultureel erfgoed en de kerk.

U bent mede door uw werk als architect best een bekende Hoeksche Waarder!

In uw aanvraag voor het lintje zijn maar liefst 9 activiteiten genoemd waarvoor u zich bijna 40 jaar heeft ingezet.

Op de lange lijst staan bestuurlijke functies en nog vele andere activiteiten die u heeft opgestart.

Dat deed u naast de dagelijkse activiteiten voor het architectenbureau RoosRos Architecten, waarvan u sinds 1981 tot uw pensionering in 2015 eigenaar was.

U zette zich in het bijzonder in voor het behoud van erfgoed, door oude panden een nieuwe bestemming te geven of te transformeren tot kantoorpand of woning.

Door uw inzet konden belangrijke panden behouden en hersteld worden, zoals een luchtwachtoren in Strijensas, de vlasroterij in Strijen en een historische vlasschuur in Nieuw-Beijerland.

Via de gemeentelijke adviesorganisatie Dorp, Stad & Land bracht u regelmatig bijzondere plannen in ter beoordeling.

Met grote regelmaat werden projecten van RoosRos genomineerd voor prijzen.

In 2008 kreeg u de Welstands-oeuvreprijs uitgereikt in het Provinciehuis te Den Haag voor uw jarenlange gebleken prestaties van voortdurende hoge kwaliteit op het terrein van architectuur. Ook vestigde u uw kantoor in een oude boerderij op een destijds wat vervallen industrieterrein.

Door het verbouwen van het pand kreeg de directe omgeving een impuls.

Voordat ik ga opnoemen wat u als vrijwilliger allemaal gedaan heeft, schets ik graag hoe de mensen om u heen u zien.

Zij zien een man met passie, een man met een missie.

Uw kinderen weten niet beter, dan dat u aan het werk was.

Overdag op het architectenbureau, in de avonden en weekenden bezig voor stichtingen of goede doelen.

U bent bevlogen en zet altijd de puntjes op de i.

Met passie voor het polderlandschap en liefde voor (monumentale) architectuur.

U kon uren bellen of dagen vergaderen om mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen.

Als u dingen wilde bereiken, was u enorm vasthoudend.

U ging altijd door, zelfs als het lastig was.

U dacht namelijk nooit in problemen, maar altijd in kansen en oplossingen.

Daarbij vermeld ik graag dat uw vrouw uw grote steun en toeverlaat is en u soms (terecht) afremt.

Samen gaf u aan de kinderen mee dat je als mens een grote verantwoordelijkheid hebt voor de maatschappij, voor de 'naaste' en voor het milieu en het landschap.

Daarmee bent u een prachtig voorbeeld voor anderen.

Dan vertel ik nu meer over de organisaties die altijd op uw inzet en enthousiasme konden rekenen en de projecten waaraan u een bijdrage heeft geleverd.

10 jaar lang was u bestuurslid van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Een tweetal jaren was u vrijwilliger bij de Stichting Ontmoeting, die zich inzet voor dak- en thuislozen.

U adviseerde over het nieuwe woon-werkcentrum voor ex-gedetineerden en -verslaafden in Epe en nam deel aan een denktank om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de stichting.

Van 1998 tot 2006 was u lid van het Hoeksche Waards Initiatief, waarvan grotendeels als secretaris.

In 1998 was u betrokken bij de internationale architectuurmanifestatie AIRSouthbond.

Daarbij onderzochten binnen- en buitenlandse stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten de Hoeksche Waard als casus, om tot een

passende toekomstige ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van het gebied te komen.

Als vervolg daarop organiseerde u debatavonden en realiseerde u publicaties waarin betekenis werd gegeven aan het gebied als eiland tussen Rotterdam en Antwerpen.

Dit leidde tot een gedeelde visie tussen de 6 voormalige gemeenten.

De Hoeksche Waard zou eerst nationaal landschap worden.

Toen dat niet doorging, spande u zich er mede voor in om het inconsistente rijksbeleid landelijk aan de kaak te stellen.

Uiteindelijk werd het eiland alsnog nationaal landschap.

U was lid van de werkgroep Molendijkbank, een meterslang kunstwerk in de vorm van een bank.

U maakte het ontwerp daarvoor.

Het was de bedoeling dat het gemeentebestuur de stenen bank aan wethouder Molendijk bij zijn afscheid zou aanbieden, als 'afscheidsbank' voor de inwoners.

Het zou een bank vol symboliek worden met 32 zitelementen, 1 voor elk jaar in de politiek.

Maar uw vriend werd op 66-jarige leeftijd getroffen door een hartinfarct.

Zo werd het een herinneringsbank met 66 zitelementen, van de inwoners van Korendijk aan de overleden wethouder.

De bank is nu een centrale ontmoetingsplek.

Uw interesse voor en kennis van kunst heeft u altijd graag belangeloos gedeeld met de mensen om u heen.

Met deze drive was u initiator en organisator van een tentoonstelling over het werk van de lokale kunstenaar Jane Leeuwenburg.

Van 2008 tot 2020 was u vrijwilliger bij de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard.

U maakte in het verleden al belangeloos het ontwerp voor een aanbouw en richtte in 2003 de Stichting Vrienden van Oost-Leeuwenstein op om een van de museumboerderijen te behouden en te herstellen.

U werd in 2008 lid van de projectgroep doorstart, waarbij u het museumdeel 't Hof van Assendelt (dat in slechte staat verkeerde) grondig doorlichtte.

U adviseerde over de vernieuwing van de bestuursstructuur en de reorganisatie van het museumbeleid, de organisatie, de huisvesting en de financiën.

U legde dit vast in een adviesrapport, dat voor de Hoeksche Waardse gemeenten de basis vormde voor de doorstart van het museum.

Vervolgens werd u lid van de bouwkundige adviescommissie en de museale adviescommissie.

Gesteld wordt dat door uw inzet het museum en 2 historische panden voor het publiek en het eiland behouden bleven.

De daadwerkelijke restauratie werd geleid door andere architectenbureaus dan dat van u.

De delen van het museum werden in 2009 gesloten en na restauratie in 2012 en 2014 heropend voor het publiek.

Daarna vervaardigde u het bestek en de tekeningen voor een vrijstaand museumdepot op hetzelfde terrein.

Samen met anderen heeft u het streekmuseum nieuw leven ingeblazen.

In de periode 2008 tot 2019 was u medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Fort Buitensluis.

Dit fort in Numansdorp was vanaf de jaren 60 in gebruik als seizoenscamping voor (oud)militairen.

Toen defensie het terrein wilde afstoten, publiceerde u een aantal brochures met allerlei ideeën om het terrein een nieuwe bestemming te geven.

U zette zich in voor het behoud van het fort door de gemeente Cromstrijen te bewegen het op te kopen.

Dit resulteerde in de oprichting van de Stichting Fort Buitensluis, die de beheertaak vrijwillig overnam van defensie en het fort sinds 2015 openstelde voor publiek.

De aankoop door de gemeente vond plaats in 2017.

De culturele waarde van het militaire erfgoed wordt nu alom erkend, door zowel de gemeente als de provincie.

Op dit moment wordt gewerkt aan de status als monument en u adviseert de stichting tot op heden.

Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van uw enorme kennis over Fort Buitensluis.

Van 2014 tot 2019 was u lid van het landelijk deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten.

U zette zich in voor de renovatie van het Centraal Bureau van het kerkverband in Woerden.

Ook adviseerde en ondersteunde u kerkelijke gemeenten en organisaties over de administratie, het secretariaat, archief en de organisatie.

Ongeveer in diezelfde periode was u kerkrentmeester bij de Gereformeerde Gemeente in Klaaswaal.

U nam het beheer, onderhoud en de aansturing van facilitaire zaken met betrekking tot het kerkgebouw op zich.

Daarnaast was u nauw betrokken bij de nieuwbouw van de pastorie.

In adviserende en uitvoerende zin was dit een omvangrijke taak, die u als gepensioneerde architect met hart en ziel uitoefende.

Voor verschillende initiatieven geldt, dat u uw kennis als architect in combinatie met uw opvatting over cultureel rentmeesterschap belangeloos heeft ingezet voor de gemeenschap.

Uw werkwijze is daarbij kenmerkend: het begint met verbeelding van mogelijkheden, dan laat u zien dat het kan en dat het de samenleving mooier maakt, en vervolgens mobiliseert u op innemende wijze medestanders die met u zorgdragen voor realisatie.

Daar steekt u heel veel tijd in, net zolang tot het lukt.

Nu mag ik u mededelen dat het de Koning heeft behaagd u, op grond van deze verdiensten en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, met als zwaartepunt de

activiteiten op het terrein van cultureel erfgoed, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

Mevrouw Van Spaandonk

Eindelijk mag ik weer een dame vragen naar voren te komen.

Wilt u samen met uw broer Koos naar voren komen?

'Bescheidenheid siert de mens' is een uitspraak die we allemaal wel kennen.

Het past goed bij de nuchtere houding en mentaliteit van veel Hoeksche Waarders.

Het gaat ook zeker op voor u, mevrouw van Spaandonk.

Bescheiden als u bent, was het lastig om te achterhalen wat u als vrijwilliger allemaal doet.

U hangt dat niet graag aan de grote klok.

Toch is dit het moment om onze waardering uit te spreken over wat u bijna dagelijks over heeft voor een ander.

Vanaf 2006 bent u actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Oud-Beijerland.

Al gelijk in datzelfde jaar werd u met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid voor het belangrijke onderdeel bezoekwerk.

Als eerste had u contact met kandidaat-deelnemers en met nieuw aantredende vrijwilligers.

Aan die bestuursfunctie was de taak vertrouwenspersoon gekoppeld, voor zowel deelnemers als collega-vrijwilligers.

U heeft die werkzaamheden met groot enthousiasme en tot grote tevredenheid van het bestuur uitgeoefend.

Na 12 jaar zat in 2018 de maximale bestuurstermijn erop en moest u ermee stoppen.

Ik denk zomaar dat u daarmee nog lang had willen doorgaan.

Gelukkig bent u nog steeds volop bezig met bezoekwerk en organiseert u leuke activiteiten en uitjes voor mensen met een fysieke beperking.

Vaak gaat u langs bij eenzame mensen, gewoon om een praatje te maken, even te lachen, of om ze een hart onder de riem te steken.

In het leven van iemand die weinig mensen of zelfs helemaal niemand ziet en spreekt, is dat echt van belang.

Het is een verrijking van hun leven.

Ook was u coördinator van de jaarlijkse lotenverkoop en stimuleerde u vrijwilligers om vooral zoveel mogelijk loten te verkopen.

Met de opbrengsten konden weer activiteiten georganiseerd worden.

Daarnaast vond u vanaf 2011 de tijd om de administratie van de begraafplaats van de Rooms-katholieke kerk Oud-Beijerland te digitaliseren.

Een omvangrijk en ontzettend tijdrovend karwei.

Lange tijd werd er een zeer eenvoudige administratie op nagehouden.

Het was lastig om belangrijke informatie op te zoeken.

Daar moest verandering in komen.

Elk graf kent namelijk zijn eigen geschiedenis.

De wens was om een digitaal systeem aan te leggen, waarin belangrijke zaken centraal werden opgeslagen.

U was met de VUT en had vanuit uw loopbaan de kennis en ervaring om dit te kunnen doen.

Vooraf in de zoektocht naar contact met de nabestaanden en het op orde brengen van de grafrecht-administratie zou u de weg weten te vinden.

Met veel hoofdbreken en doorzettingsvermogen is u dat inderdaad gelukt.

U heeft deze taken uitgebreid, door de begraafplaatsadministratie te koppelen aan de ledenadministratie van de kerk.

Ook dat was een behoorlijke klus.

De beheerder van de begraafplaats omschrijft u als de 'administratieve spin in het web'.

Hij geeft aan dat u altijd bereid bent om een stap extra te doen.

Hoe mooi is dat!

Zo'n vrijwilliger wil elke kerk, vereniging of organisatie wel rond hebben lopen!

Ik ben blij u te kunnen mededelen dat de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

De heer en mevrouw Troeleman

Als laatste zie ik graag het echtpaar Troeleman naar voren komen. Voor u beiden een verrassing, want mevrouw Troeleman dacht dat ze in het complot zat omdat haar man een Koninklijke onderscheiding zou krijgen (dus u had al voorpret) maar dat u beiden nu onderscheiden gaat worden, was dus een complete verrassing!

Ik ga proberen om 46 jaar vrijwilligerswerk voor VV Steeds Hoger Oud-Beijerland (SHO) samen te vatten.

Maar neem het me alstublieft niet kwalijk als ik per ongeluk iets oversla want het is wel heel veel wat jullie hebben gedaan!

Daarom bent u beiden al eerder tot erelid van SHO benoemd.

U bent, zoals ze op de club zeggen, een SHO-echtpaar in hart en nieren.

U gaat zelfs niet langer dan een week op vakantie en dan alleen nog in een week dat het verenigingsleven zo goed als stil ligt.

Dat zegt toch alles!

Meneer Troeleman

Als 10-jarig jongetje werd u in 1963 lid van vv Steeds Hoger Oud-Beijerland (SHO).

Uw vader Teun was 1 van de 3 medeoprichters in 1930.

Al die jaren bent u uw eigen club trouw gebleven.

Vanaf 1977 heeft u ontelbare vrijwilligersposities vervuld.

Dat is nu dus al 46 jaar!

Wekelijks bent u, schrik niet dames en heren, zo'n 25 à 30 uur per week actief voor uw club.

Als uw naam genoemd wordt binnen de vereniging, dan weet iedereen direct wie u bent.

Voor een vereniging met bijna 1.000 leden, van jong tot oud, is dat bijzonder te noemen.

Het bestuur heeft een lange lijst met uw verdiensten opgesteld.

Daarbij kwamen vele mooie herinneringen naar boven.

Al in uw jeugdperiode was u altijd op de club te vinden en maakte u zich druk over dagelijkse clubzaken.

U startte als vrijwilliger in 1977 als grensrechter bij SHO A1.

Later vormde u samen met Bram Kanters het leidersduo van SHO B1.

Dat leverde een kampioenschap op en er zijn meerdere Hoeksche Waardse bokalen en toernooien gewonnen.

1 daarvan was de Andries Vink-bokaal, vernoemd naar uw schoonvader.

Hij heeft zich bijzonder ingezet voor het jeugdvoetbal in de Hoeksche Waard en is helaas veel te jong gestorven.

Het winnen van deze bokaal was voor uw vrouw en u een heel speciaal moment.

Daarna maakte u de overstap naar SHO 1 als grensrechter.

Achter de bar bood u een helpende hand en als bestuurslid van de supportersvereniging organiseerde u mede uitwedstrijden van SHO 1.

Jarenlang heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan maand- en later weekblad 'De Spil', als redacteur en vormgever.

Dit legendarische clubblad zit nog bij veel (oudere) SHO'ers in het geheugen gegrift.

Toen er nog met schrijfmachines werd gewerkt, werden de uitgetypte kopij en foto's persoonlijk aangeleverd bij de drukkerij waar u toen werkte.

Vervolgens typte u dat weer over en maakte het drukklaar.

Toen De Spil een weekblad werd, werd het complete wedstrijdprogramma voor de komende zaterdag erin opgenomen.

Dat was een hels karwei!

Toch lukte u dat elke keer weer, samen met vele vrijwilligers, week in, week uit.

Daarnaast voerde u de ledenadministratie en organiseerde u het SHO Doelpuntenfonds.

In de jaren 90 maakte u een aantal jaren deel uit van het hoofdbestuur.

En van 2012 tot 2016 was u secretaris van het hoofdbestuur.

De lijst is nog lange na niet compleet.

Tot op de dag van vandaag zorgt u voor het dagelijks bijhouden en archiveren van documenten, foto's, filmpjes en krantenknipsels.

In 2013 bent u vrijwilliger van de onderhoudsploeg geworden.

Vanaf datzelfde jaar coördineert en begeleidt u veldkeuringen en het belijnen van de velden.

De zorg voor het dagelijks opruimen van het complex is ook aan u toevertrouwd.

Op doordeweekse dagen en avonden ondersteunt u de kantinecommissie.

Iedere maandag bent u de vaste barman tijdens de bridgeavonden.

Bij evenementen en plechtigheden bent u de fotograaf.

Van het geschiedenisdoek dat in de kantine hangt, met alle sportieve historische clubprestaties, bent u de grondlegger.

Al sinds halverwege de jaren 90 maakt u wedstrijdverslagen van SHO 1, tegenwoordig live via Twitter + een verslag voor op Facebook en de website.

In de loop der jaren bent u een bekend gezicht geworden tijdens de thuis- en uitwedstrijden van SHO 1.

In menig bestuurskamer van het zaterdag amateurvoetbal bent u een graag geziene gast.

Sinds mensenheugenis opent u in de ochtend de vereniging en sluit u 's avonds regelmatig de vereniging af, in weer en wind.

Ik zei het u al: het is een indrukwekkende samenvatting van wat u allemaal doet.

Minimaal 6 dagen per week bent u gemiddeld 4 uur per dag te vinden op de club.

Als u daar niet bent, dan bent u thuis wel bezig met het SHO-archief, dat begint bij de officiële oprichting van de club tot aan heden.

Het moge duidelijk zijn dat u een onvoorwaardelijke liefde voor de club heeft en ongelooflijk gepassioneerd bent.

Het is dan ook niet voor niets dat u wordt omschreven als 'zeer uniek en onbetaalbaar voor Steeds Hoger Oud-Beijerland'.

Maar naast u staat uw vrouw die net zoals u onmisbaar is voor SHO.

Mevrouw Troeleman

Net als uw man bent u van grote waarde voor SHO.

U behoort tot een van de fundamenteën van de huidige SHO-familie.

Een mooier compliment kunt u niet krijgen!

Het begon allemaal in 1977 en u bent er nooit mee gestopt.

Nog steeds bent u minimaal 12 uur per week met de club bezig.

SHO is als het ware uw kind, waarvoor u alles doet.

Zowel in goede als in slechte tijden heeft u geholpen en dat blijft u altijd doen.

Al probeert u uw rol, naar eigen zeggen, stap voor stap over te dragen aan de nieuwe generatie.

Loslaten is lastig, vooral als iets je zo na aan het hart ligt.

De familie Vink was al vanaf eind jaren 60 volop actief in het verenigingsleven van vv SHO.

Na het overlijden van uw vader Andries werd het vrijwilligerswerk voortgezet.

Als er extra handen nodig waren tijdens een toernooi, opening of afsluiting van het voetbalseizoen, dan was u een van de eersten die aanbod om te helpen.

U voerde de ledenadministratie en was penningmeester van de supportsvereniging.

Daarnaast maakte u deel uit van de toneelgroep van SHO.

U organiseerde mede het SHO Doelpuntenfonds en was redactielid van het maand- en later weekblad De Spil.

Vaak was dat gekkenwerk, want in iedere nieuwe weekeditie werden de aankomende wedstrijden vermeld, welk elftal tegen welke club moest spelen, de aanvangs- en vertrektijden en tijden om aanwezig te zijn.

Op zondag was er dan ook geen tijd voor wat anders.

Er was een harde deadline.

Nu in het digitale tijdperk is het lastig voor te stellen hoe het er toen aan toeging.

Halverwege de jaren 90 was u een aantal jaar penningmeester van het hoofdbestuur.

Tot uw huidige taken behoren het ondersteunen van de kantinecommissie en van de penningmeester van het hoofdbestuur.

Ook int u de entreegelden bij de thuiswedstrijden.

Op financieel en administratief gebied was en bent u de steun en toeverlaat voor de club.

Om maar een aantal zaken te noemen waaruit dat blijkt: het verwerken van alle transacties, zorgen dat er geld beschikbaar was voor de kantine, dat trainers op tijd werden betaald, dat de omzet van de kaartverkoop van het eerste werd afgestort bij de bank.

Al jaren bent u de perfecte gastvrouw in de bestuurskamer bij de thuiswedstrijden.

Tijdens de wekelijkse bridgeavonden bent u een vertrouwd gezicht als barvrouw.

Verder helpt u sinds 1993 uw man mee om foto's en krantenknipsels te archiveren.

Zo is een unieke verzameling aan mooie historische clubmomenten ontstaan.

En zeker niet onbelangrijk om te noemen: u bent het luisterend oor voor alle leden.

Kort maar krachtig gezegd: u bent uniek en onbetaalbaar voor SHO!

Mijnheer en mevrouw Troeleman,

het voordeel van samen vrijwilliger zijn bij dezelfde club is dat jullie elkaar gelukkig veel zien en de liefde delen voor deze mooie vereniging.

Des te mooier dat ik u beiden mag mededelen dat voor al die ontelbare vrijwillige uren het zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u allebei te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd samen!

Beste aanwezigen,

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van het officiële gedeelte.

Vanaf vandaag heeft gemeente Hoeksche Waard er terecht 15 trotse decorandi bij!

Ik hoop dat u allen dit trotse gevoel nog lang bij u mag dragen en dat u deze dag niet snel zal vergeten.

We wilden – buiten de receptie die hierna volgt – nog een gezamenlijke feestelijke afsluiting van dit moment organiseren.

De dichteres van de Hoeksche Waard, mevrouw Sabine Alders, hier ook aanwezig en erg bedankt voor uw inspanningen hiervoor, heeft op onze vraag een passend lied geschreven.

Een gedeelte van de leden van het Pop-Up-Koor uit Oud-Beijerland gaat dit lied ten gehore brengen, begeleid door pianist Rens van Rossum, jullie ook allemaal erg bedankt voor jullie inzet!

En..... meezingen mag, de tekst staat op het scherm!

Maak er vandaag een mooie dag van.

En natuurlijk morgen, Koningsdag, de verjaardag van onze Koning, de dag dat wij als Hoeksche Waarders en als Nederlanders onze verbondenheid vieren.

Dank u wel.